



Kerkzijn vanuit Oecumenisch Kerkcentrum Goede Rede
Protestantse en Oecumenische werkgroepen
Kerkgracht 60, Almere-Haven
27-10-2022 GoedeRedepost 21



Aan de Goede Redegangers,

Kruikje voor mijn tranen



Vanmorgen schonk de zee mij
een kruikje voor mijn tranen.
Uit de grote diepte vol van het natte zout
gaf ze me een schelp, zo groot
dat ik er net mij hand omheen kan vouwen.

Uit ervaring wist ze dat er al heel wat
van mijn tranen in haar stroom
waren samengevloeid.
Natuurlijk is mijn verdriet niet maar een handvol tranen,
maar dat het wel te vatten is, te dragen-
fluisterde ze me toe.

Het kruikje begrenst en geeft ruimte,
en als het teveel wordt, dan giet ik haar
teder uit in de oneindige kruik die
past in de hand van de Liefdevolle.

Janneke Nijboer uit *'Voor wie los moet laten'*

Vieren

Komende zondag is er een oecumenische viering. De werkgroep liturgie benoemt deze zondag als diaconaal, ongetwijfeld komt bij sommigen misschien de 'dankdag voor gewas en arbeid' in de herinnering. De eerste woensdag van november staat op de kalender als dag van dankbaarheid. Dat zal ook zichtbaar zijn in de fruitbakjes die worden gemaakt en bij de tafel een plekje krijgen. Na afloop van de viering worden ze weggebracht naar gemeenteleden.

Volgens de kalender staan in de katholieke traditie 1 e 2 november bekend als Allerheiligen en Allerzielen. Het gedenken en herdenken van een geliefde krijgt in de samenleving ook steeds meer aandacht. In de media krijgen we mee: 'Voor wie steek jij een kaarsje op' en worden er in diverse plaatsen lichtjeswandelingen georganiseerd. Rouwen om een geliefde verandert het leven en als je dat met anderen kan delen is dat een hele verlichting al wordt het gemis daarmee niet weggenomen.

Rouwgroep: 'bij of rond partnerverlies'

Een partner die wordt gemist, verdriet waar je mee rondloopt – een verlies van een dierbare is zeer ingrijpend. Ieder mens rouwt op zijn of haar eigen manier en in zijn of haar eigen tempo. Toch kan erkenning, herkenning en steun van anderen helpend zijn in een rouwproces. Vooral wanneer anderen uit eigen ervaring weten wat het betekent om een partner te verliezen.

Voor de gezamenlijke wijken van Almere organiseren we daarom vanaf januari een rouwgroep op maandagmiddag. In vijf bijeenkomsten behandelen we verschillende thema's rondom rouw en verlies. Maar bovenal zal er veel ruimte zijn voor het uitwisselen van verhalen en ervaringen. De bijeenkomsten staan onder leiding van ds. Bettie Woord en ds. Florisca van Willegen.

Een eerste, vrijblijvende, informatiemiddag zal gehouden worden op **maandag 12 december, 14.00 in Goede Rede**. U hoeft pas na deze bijeenkomst te besluiten of deelname aan deze groep iets is waar u nu behoefte aan heeft. Ook besluiten we pas na deze bijeenkomst welke locatie het meest geschikt zal zijn voor de overige bijeenkomsten.

Voor meer informatie en opgave kunt u zich wenden tot een van de genoemde predikanten.

Ds. Bettie Woord, bettiewoord@planet.nl of 06 15332197

Ds. Florisca van Willegen, fvanwillegen@goederede.nl, 06-13599841

Landelijke Dag van de Stilte

Zondag 30 oktober vieren we voor de 12de keer de *Dag van de Stilte*.

De gedachte van het Stiltecomité is om bij het ingaan van de wintertijd, als we toch een uurtje extra hebben, we dat uur kunnen gebruiken om even bij Geluid, of het ontbreken daarvan, stil te staan.

Het Team van Schone Poort organiseert traditioneel een tweetal activiteiten:

1. Om 16.00 is er een Stilteloop door het labyrint in het Cascadepark, naast de Tiny Church.

2. Om 17.00 is er een Stiltemeditatie in de Tiny Church.

Aan de activiteiten kan in combinatie, maar ook afzonderlijk meegedaan worden.

Het programma is rond 18.00 klaar! Aanmelden is niet noodzakelijk.

Nadere informatie op te vragen bij: Paul Kösters, 0630390676

Energie ontvangen en gebruiken

Wij hopen dat we in de vieringen zoveel warmte kunnen ervaren dat we het niet zullen merken dat de verwarming een graadje lager wordt ingesteld vanwege de kosten voor het verwarmen. Uit voorzorg is een extra wollen vest of trui aan te bevelen.

Vieringen voor de komende zondagen 10.00 uur

Ook de info over katholieke vieringen op de 2^e zondag van de maand staat vermeld

- 16 okt. Protestantse viering voorganger ds. G.H. Arnoldus-Veenstra uit Biddinghuizen
- 23 okt. Protestantse viering voorganger ds. P. van Veen uit Harderwijk
- 30 okt. Oecumenische viering dit is een diaconale viering
- 06 nov. Protestantse viering voorganger ds. F. van Willegen met kinderkerk en oppas
- 13 nov. Protestantse viering
- 13 nov. 10.00 uur RK viering in de kapel
- 20 nov. Eeuwigheidszondag. We noemen de namen en gedenken wie ons ontvielen in het afgelopen jaar. Voorganger ds. F. van Willegen in samenwerking met oec. werkgroep liturgie.

NB. Wilt u uw eigen liedboek meenemen als u naar de kerk gaat. Op de grootletter editie van de orde van dienst staan alle liedteksten uitgewerkt.

De overwegingen van ds. Florisca van Willegen zijn na de dienst nog enkele weken terug te lezen via de website: [archief van recente kerkdiensten](#).

Informatie over de vieringen

- **Protestantse vieringen:** <communicatiepknhaven@gmail.com>, goederedepost@gmail.com of door te bellen met Ina Oostenbrink 06-40484899
- **Oecumenische vieringen en Katholieke vieringen:** Anja Stam, aakstam@gmail.com tel. 5311385

Informatie over de collectedoelen:

30 okt.	1 ^e Diaconie Quotum	2 ^e Samen Werkende Kerken SWK	
6 nov.	1 ^e Diaconie Ind. Hulp Verlening	2 ^e Kerkelijke activiteiten Goede Rede	
13 nov.	1 ^e Diaconie Werelddiakonaat	2 ^e Kerkelijke activiteiten	3 ^e Voedselbank Almere
20 nov.	1 ^e Diaconie Hospice Almere	2 ^e SWK	

Ook als u thuis de viering meebeleeft kunt u de goede doelen steunen:

- via de collecterekening NL06 RABO 0301 0149 06 t.n.v. Geref./Herv. gem. inzake Collecterekening
- door bonnen te kopen: NL39 INGB 0003 9178 27 t.n.v. Coll. van beheer collectebonnenrekening

- door de GiVT app. in te stellen op de telefoon. In de kerkzaal mikt u dan op de rode collecte zak
- Liever geen contant geld i.v.m. de kosten van het afdragen bij de banken. De mogelijkheden waarop u kunt bijdragen staan ook uitgebreid vermeld op de website www.goederede.nl
- Alle doelen rekenen op ons.
- Hartelijk dank voor uw bijdragen in tijd en geld!

OMZIEN NAAR ELKAAR

Lieve mensen van Goede Rede,

Julie hartverwarmende reacties tijdens Nel haar ziekte en na haar overlijden heeft ons heel veel troost gegeven. Het verdriet is er niet minder door geworden, maar het besef dat zij niet voor zichzelf geleefd heeft, geeft veel voldoening.

Met dankbaarheid kijken wij terug op de Dankdienst waar zoveel warme woorden over Nel werden gesproken, woorden die recht deden aan haar lange leven. Wij willen vooral ds. Florisca daarvoor heel hartelijk bedanken en Rita voor haar ingetogen piano en orgelspel.

De enorme hulp die (aan)geboden werd door veel gemeenteleden, na de begrafenis, was voor ons een groot geschenk.

Wij zullen zeker mensen vergeten te noemen, alleen 1 persoon zullen we nooit vergeten, NEL.

Heel hartelijk bedankt, uit naam van de familie,

Janna Lefering

Adressen op het zondagsblad

In het kader van de AVG regels is er in de kerkenraad afgesproken om geen adressen meer te vermelden bij de mededelingen over de bloemengroet. Ook op het zondagsblad zal het adres niet meer worden vermeld. Door het uitzenden van de vieringen wordt nl. ook het zondagsblad op de website geplaatst en dan staan adressen online. Indien u een kaartje wil sturen staat het adres wel vermeld op de kaart die bij de ingang op tafel ligt.

Afwezig

Komende twee weken zal onze scriba Ursel Kriekjes afwezig zijn. Voor dringende zaken kunt u overleggen met Ina Oostenbrink 0640484899 of met Florisca van Willegen.

Ds. Florisca van Willegen is van 21 t/m 30 oktober met vakantie. In pastorale noodgevallen of voor andere vragen kunt u zich wenden tot de scriba: scriba@goederede.nl

Aandacht

Omzien naar elkaar gebeurt gelukkig ook door de contactpersonen en door gemeenteleden onderling. Wanneer er echter meer aandacht nodig of gewenst is, kan er uiteraard ook een beroep op mij worden gedaan. Neem gerust contact op als u een gesprek wenst, of iets door wilt geven. Bereikbaarheid van ds. F. van Willegen-Kerkvliet, per telefoon: 06 1359 9841 en per mail: fvanwilllegen@goederede.nl

In principe ben ik op maandag en woensdag in Almere aanwezig.

Ook vriend worden van Goede Rede?

U wordt vriend door u aan te melden via <https://www.goederede.nl/wordt-vriend-van-goede-rede/>

Het bank rekeningnummer voor de (periodieke) donaties aan Vrienden van Goede Rede is:

NL76 RABO 0387 2067 79 t.n.v. Beheer Commissie Goede Rede o.v.v. 'Vrienden van Goede Rede'.

Hebt u geen internet dan kunt u ook de informatie vinden op de folder in de hal van Goede Rede.

Met een hartelijke groet namens de vrienden van Goede Rede, Jan Denkers

Onmisbare vrijwilliger!

U wordt uitgenodigd voor de vrijwilligersavond op 12 november 2022!

Het wordt weer hard gewerkt aan een onvergetelijke avond met bijzonderheden, die u zult vinden in de brief die u per mail of post krijgt toegestuurd.

Een tipje van de sluier?

Er is in elk geval vanaf 19.30 uur koffie en thee met wat lekkers erbij en later op de avond een drankje en een hapje. De Toonzetters hebben al weer een paar maanden geoefend om iets leuks op de planken te zetten. We gaan er een leuke avond van maken!

Plaats: Oecumenisch kerkcentrum Goede Rede op 12 november om 19.30 uur!

Noteert u het vast in uw agenda?

Welkom in het kerkcentrum Goede Rede

INSPIRATIE & MOTIVATIE

Er wordt gewerkt aan een kalender met de activiteiten van Inspiratie & Motivatie. U kunt deze binnenkort vinden op het prikbord in Goede Rede. In GoedeRedepost zullen we de inhoud steeds toelichten.

Meelezen op woensdag

Voorafgaande aan de zondagen waarop Florisca voorgaat lezen en bespreken we alvast samen de Bijbellesing(en). De eerstvolgende keer is op woensdag **2 november** van 19.30-21.00 uur.

We lezen 2 Koningen 5: 1-19a. Van harte welkom!

Wekelijks Bijbellesing

Donderdagmiddag is het wekelijks Bijbellesing met Vincent. Van 14.-00-16.00 uur zijn we in Goede Rede. In de week dat er meelezen op woensdag is vervalt de donderdagmiddag.

Leeskring: 'liturgie van het alledaagse'

De eerstvolgende bijeenkomst is op **woensdag 16 november, van 14.00-15.30** uur in Goede Rede.

Nu nog instappen is heel goed mogelijk. U kunt zich melden bij: fvanwillegen@goederede.nl

De maandagmiddagsoos

Iedere maandag om 13.30 – 15.30 uur zijn Jan en Ria van Alphen gastheer en gastvrouw in Goede Rede voor wie gezelligheid zoekt bij een spelletje; rummikub, scrabble, kaarten enz. U bent van harte welkom!

Open kerk Iedere vrijdagochtend is er de mogelijkheid voor koffie en ontmoeting bij de grote tafel. Zoekt u een stiltemoment met een kaarsje of een gebed dan kan dat in de kleine kapel. De deur staat altijd open.

N.B. In geval van een uitvaart op vrijdag gaat de Open Kerk vervallen.

Algemeen

Voor alle bezoekers in Goede Rede blijft een aandachtspunt:

wees alert op veiligheid voor u zelf en voor de ander bij het begroeten en bewegen.

De volgende GoedeRedepost komt over twee weken op 10 november 2022.

Voor het geval u geen gebruik maakt van internet liggen altijd enkele exemplaren in de lektuurkast in de hal. Aanmelden voor de digitale GoedeRedepost kan bij: communicatiepknhaven@gmail.com
Als u zelf iets moois hebt om door te geven of een bericht om te delen dan plaatsen we dat graag!
Opsturen kan naar onderstaande e-mailadressen van Maarten of Ina.

Namens de wijkkerkenraad,

Maarten van Tricht m.vantricht54@gmail.com

Ina Oostenbrink, inaoostenbrink47@gmail.com of goederedepost@gmail.com

Ds. Florisca van Willegen, fvanwillegen@goederede.nl

