



Kerkzijn vanuit Oecumenisch Kerkcentrum Goede Rede
Protestantse en Oecumenische werkgroepen
Kerkgracht 60, Almere-Haven
22-04-2021 Goede Rede Post 12



Aan de Goede Redegangers

Hopen is toch blijven leven
in de vertwijfeling,
en toch blijven zingen
in het duister.

Hopen is weten dat er liefde is,
is vertrouwen in het morgen,
is in slaap vallen
en wakker worden
als de zon weer opgaat.

Is bij de storm op zee
land ontdekken.
Is in de ogen van de ander
lezen dat hij je heeft verstaan.



Zolang er nog hoop is,
zolang is er ook bidden,
en zolang zal God je
in zijn handen houden.

- Henri Nouwen

VIEREN

Het was heel bijzonder dat afgelopen zondag de viering rechtstreeks kon worden uitgezonden. Een test die zeker navolging zal krijgen als er aan alle voorwaarden kan worden voldaan; de aanschaf van apparatuur, vrijwilligers die bij de camera en laptop de juiste liederen invoeren. Vooral jongere gemeenteleden roepen we op hun kennis en talent te tonen. De proef is door ca 25 gemeenteleden 'gekeurd'.

Komende zondag zullen we bemerken dat de Bloemenviering al aardig op weg is om een traditie te worden genoemd binnen de Oecumenische vieringen. Zelfs vorig voorjaar, in de totale lockdown, waren er buiten op tafels bloemen neergelegd en was u uitgenodigd die op te halen en uit te delen en daar werd goed gebruik van gemaakt. Er waren zelfs nieuwsgierige voorbijgangers die bloemen meenamen.

Dit jaar is er gelukkig om **10.00** uur weer een viering in de kerk. Weliswaar nog maar met 30 kerkgangers, maar goed we kunnen weer bij elkaar komen en woord, zang, gebed en bloemen delen. Voor thuisluisteraars is er deze week al een opname gemaakt, zodat u al om 10 uur een digitale viering kunt bekijken en beluisteren. Voor degenen die het nog niet vertrouwen om in het kerkcentrum bij elkaar te komen, liggen er om 11.30 uur buiten bloemen klaar. U kunt langs komen en twee bosjes afhalen: een voor u zelf en een om weg te geven aan iemand die de aandacht nodig heeft. Wij hopen u zondag te ontmoeten!

De oecumenische werkgroep voor liturgie

Vieringen voor de komende weken aanvangstijd 10.00 uur

- **25 april Oecumenische viering** voorbereid door de oecumenische werkgroep liturgie.
- **2 mei Protestantse viering** voorganger DirkJan Lagerweij
- **9 mei Katholieke viering**

- **16 mei Protestantse viering** voorganger ds. Riek van Haeringen
- **23 mei Oecumenische Pinksterviering** oecumenische werkgroep liturgie
- **30 mei Gezamenlijke protestantse viering van de PGA in Goede Rede.**

Het advies van de Protestantse Kerk is vorige maand bijgesteld. U hebt dat al gemerkt: er kan weer gezongen worden met een klein groepje. Bij een viering met een beperkt aantal kerkgangers aanwezig, proberen we wel een opname te maken. Deze opname kunt u dan aan het einde van de dag online volgen.

Aanmelden voor de vieringen

Voor de vieringen kunt zich (mits u géén klachten hebt die op corona zouden kunnen duiden) t/m de vrijdag opgeven.

Oecumenische vieringen: aakstam@gmail.com of telefoon 5311385 Anja Stam.

Protestantse vieringen: communicatiepknhaven@gmail.com of goederedepost@gmail.com of per telefoon 5333497 Ina Oostenbrink.

Katholieke vieringen: cockyalmere@gmail.com of telefoon 06-53371540 Cocky Lusken

Er mogen 30 personen aanwezig zijn, buiten de medewerkers om. U komt binnen via de glazen deuren. Vanaf het moment van binnenkomst houden we ons aan de voorgeschreven adviezen: handen ontsmetten, 1,5 meter afstand houden en een mondkapje gebruiken tijdens het verplaatsen. Liefst geen toiletgebruik. Er is ook géén koffie. U bent wél weer welkom!

Collecten

Ook als er geen viering is vanuit Goede Rede, is het toch belangrijk om bij te dragen aan de collecte van die zondag via Givt of de collecterekening NL06 RABO 0301 0149 06 t.n.v.

Geref./Herv. gem. inzake Collecterekening. Wilt u daarbij kerk, doel en datum vermelden?

De financiële verantwoordelijkheid van onze gemeente gaat immers ook gewoon door! Ook op de website www.goederede.nl kunt u de informatie vinden.

Collectedoelen:

25 april: 1^e Kerk in Actie / Binnenlands diaconaat; 2^e Samenwerkende kerken

2 mei: 1^e Diaconie duurzaamheid 2^e JOP jong protestant landelijke inzameling

9 mei: 1^e Diaconie CZWO 2^e plaatselijke activiteiten in Goede Rede

13 mei: 1^e Hemelvaartsdag Diaconie DOA 2^e plaatselijke activiteiten

23 mei: 1^e Diaconie IHV 2^e SWK

30 mei: 1^e Kerk in actie/ CZWO 2^e plaatselijke activiteiten in Goede Rede 3e Groot Onderhoud

Deze doelen rekenen op onze steun!

NB: Bij het invullen van de giften op uw belastingformulieren kan ook gevraagd worden naar het ANBI nummers van goede doelen. Misschien gemakkelijk voor u als we die van het kerkelijk terrein vermelden. Voor Kerkbalans en collectegiften Protestantse Gemeente Almere(PKN) is het ANBI nummer: 824138545 Voor de Algemene Diaconie geldt ANBI nummer: 815544121

Gift van de Doopsgezinde Gemeente

We werden blij verrast met het volgende bericht van de Doopsgezinde Gemeente, waarvoor dank!

Door Corona kan de Doopsgezinde Gemeente al een tijdje geen gebruik maken van De Goede Rede (DGR). Wij realiseerden ons dat jullie daardoor natuurlijk omzet mislopen.

Omdat we ook graag in de toekomst gebruik willen blijven maken van Goede Rede hebben we besloten om jullie een gift te doen van EUR 500, = als tegemoetkoming en voor de instandhouding van Goede Rede. Onze penningmeester zal het deze week overmaken.

Hopelijk kunnen we allemaal snel het reguliere bijeenkomen weer oppakken!

Met vriendelijke groet, Ton Eusterbrock

Voorzitter van de kerkenraad van de Doopsgezinde Gemeente Almere.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Deze keer is er aandacht gevraagd voor twee leden van de Open Kring. Zij maken moeilijke tijden door. Een kaartje voor is voor hen een arm om hen heen:

- Jolanda van Lemmeren
- Jojanneke Gehrels

Zondag gingen de bloemen naar Dirk en Mar van Baren. Mar is opgenomen in Zorghotel Reedewaard en deze scheiding is een zeer aangrijpende gebeurtenis in hun leven. Wij wensen hen sterkte en nabijheid.

In beweging blijven

Voor gemeenteleden zonder internet start er een extra service wat betreft GoedeRedepost. Het is mogelijk om op vrijdagochtend tussen 11.30 en 12.00 uur een GoedeRedepost op te halen in Goede Rede tijdens 'kerk is open'. Graag dit bericht doorgeven aan wie de post niet toegestuurd krijgt per email.

Als u vragen hebt over het pastoraat of iemand kent die bezoek wenst van de predikant, kunt u dat aan mij doorgeven. Het liefst via de mail met de gegevens van de betreffende persoon, dan kan ik direct een afspraak maken.

Ds. Dirk-Jan Lagerweij, dirkjanlagerweij@hotmail.com tel. 06-27588458

Zonnepanelen op Kerkcentrum Goede Rede



In de vorige Goede Rede post heb ik een stukje geschreven over het voornemen van de beheercommissie om 48 zonnepanelen op het dak van ons Kerkcentrum Goede Rede te plaatsen.

Het is fijn te kunnen melden dat wij in heel korte tijd donaties voor 26 panelen hebben mogen ontvangen. Een fantastisch resultaat! Alle gevers, hartelijk dank, wij zijn er erg blij mee!

Wij zijn nu net over de helft, nog 22 zonnepanelen te gaan. Daarom willen we de actie opnieuw onder de aandacht brengen voor een ieder die nog graag aan deze actie wil bijdragen en in de hoop dat u er ook reclame voor wilt maken. Samen kunnen wij die 48 zonnepanelen toch realiseren? Onderstaand ziet u de bankgegevens waar u een bijdrage op kunt storten.

Vriendelijk groetend namens de Beheercommissie, Henk Sloot.

Giften ten behoeve van zonnepanelen voor Kerkcentrum Goede Rede kunnen worden overgemaakt naar de volgende bankrekening:

NL 22 INGB 0006 9326 99 t.n.v. Beheerscommissie Goede Rede.

Onder vermelding van: [Actie zonnepanelen Kerkcentrum Goede Rede.](#)

Wijkkerkenraad

De digitale gemeenteavond werd bezocht door ruim 25 mensen. In een uur tijds is ds. Florisca van Willegen bevraagd op diverse terreinen. In de bijlage van deze GRpost kunt u het verslag lezen. Maandagavond was er wijkkerkenraad. Het is goed om te weten dat er geen bezwaren zijn ingediend tegen de procedure. Ook waren er geen tegenstemmen tegen de voordracht om ds. Van Willegen te beroepen. Deze week maakt de kerkenraad de beroepsbrief klaar met het aanhangsel van arbeidsvoorwaarden, die het College van Kerkrentmeesters met haar gaat bespreken. Als onder beide brieven de handtekeningen staan, zal Maarten van Tricht zorgen dat de brief bij

Florisca komt voor komend weekend. Op het moment dat zij tekent voor ontvangst, gaat het beroep in en heeft zij 3 weken de tijd om daarop te antwoorden.

In de wijkkerkenraad is ook gesproken over het officiële afscheid van ds. Tonnis Buurma, dat is nu gepland op 20 juni. Een commissie zal er voor zorgen dat het een feestelijke viering wordt.

U hoort hier binnenkort vast en zeker meer over.

De vieringen rondom Pasen zijn geëvalueerd op verzorging en uitvoering. Er is veel werk verzet door onze tijdelijke predikanten, de oecumenische werkgroep en kerkenraadsleden en daarvoor zijn we dankbaar. Enkele punten zullen nog terugkomen als agendapunt voor een volgende WKR.

Een actie van stichting Gave

We vragen uw aandacht voor een vraag die aan de kerkenraad werd gesteld en die we graag met u delen.

In het AZC is behoefte aan afleiding voor de mensen die in quarantaine zitten vanwege corona.

Waar gaat het om?

'Landelijk zijn er speciale coronaquarantaine AZC's, waar we in samenwerking met COA, de bewoners een tasje geven om hen te bemoedigen en te laten weten dat er aan hen gedacht wordt. Ons bereiken verhalen dat het in quarantaine zijn als intens eenzaam en soms ook beangstigend of trauma's oproepend ervaren wordt.

Mede door taalbarrière, de angst voor het virus of tekortschietende zorg/faciliteiten.

Op AAC Almere zijn er geregeld bewoners die positief testen en in quarantaine moeten. Wij willen hen ook graag laten weten dat zij niet vergeten worden.

We hopen jullie gelegenheid te bieden deel te zijn hiervan op **een of meerdere van de onderstaande mogelijkheden**, die naar keus en op dit moment het beste bij jullie past:

- Het vermelden van jullie kerknaam op de bijgevoegde kaart
- Iemand die meegaat om de pakketjes samen af te geven bij het AZC aan COA (1^e x en evt. vervolg)
- Hulp bij het kaartjes (25 stuks) schrijven (1^ex en evt. vervolg)
- Eventueel financieel bijdragen

De pakketjes zijn religieus neutraal naar afspraak met het landelijke COA. Het bevat een denkspelletje tegen de verveling, een kladblokje en pen, een wasbaar mondkapje, een pakje thee en een blikje 'Hollandse stroopwafels' en de kaart.

Op het tasje staat: 'Beterschap' en op de voorkant van de kaart 'We denken aan je' in meerdere talen. De tekst op de achterkant van de kaart zal zijn: *'We wensen je sterkte in deze moeilijke tijd!'*

Denkt u als gemeentelid hieraan een bijdrage te kunnen leveren dan kunt u zich aanmelden bij: Sandra Dekker, Veldwerker (Amsterdam) 06-11532343

Kerk is Open

'Kerk is Open' is er op de vrijdagmorgen om Havenaren gastvrij te ontvangen, een luisterend oor te bieden, een moment van 'vrede' te laten ervaren door stilte, gebed, een kaarsje aansteken of een gesprek; kortom voor een korte ontmoeting. Goede Rede kan open blijven als het beleid van de coronaregels wordt gevolgd!

'Kerk is Open' is een oecumenische activiteit waarin ook Hart voor Haven mee doet. Het krijgt vorm door gastvrije duo's, die elkaar volgens rooster afwisselen. Er zijn per keer twee vrijwilligers aanwezig zodat Kerk is Open doorgang kan blijven vinden en we de kerk als een plek van God mogen openen voor mensen die behoefte hebben om er even te zijn.

Bereikbaarheid inval-predikanten

De afspraak, in juli vorig jaar gemaakt, voorzag in de inzet van invalpredikanten voor een half jaar. Zowel de wijkkerkenraad als de algemene kerkenraad vonden het echter belangrijk dat hun inzet gecontinueerd zou worden, zolang er nog geen nieuwe predikant is. Beide predikanten waren

hiertoe bereid. In de taakverdeling vond een verschuiving plaats: sinds januari staat Dirk-Jan Lagerweij de wijkkerkenraad bij in plaats van Riek van Haeringen.

Ds. Dirk-Jan Lagerweij is er vooral voor het pastoraat en eventuele uitvaarten. Hij is bereikbaar via: dirkjanlagerweij@hotmail.com; ☎ 06-27588458. Ds. Riek van Haeringen is bereikbaar via e-mail: jhvanhaeringen@dedakkapel.nl ☎ 0321-315351 / 06 43003994.

Coronamaatregelen volhouden

De regels zijn voldoende bekend en al horen we van steeds meer kerkgangers dat ze gevaccineerd zijn, houden we toch de regels nog even aan. Het einde komt in zicht, nog even volhouden! Dat geldt voor de mensen die zich aanmelden voor de vieringen voor de komende periode. Dat geldt ook voor gebruikers van Goede Rede op andere dagen. We doen een dringend appel op ieders verantwoordelijkheid uit zorg voor elkaar.

Goede Rede Post

De volgende post komt op 6 mei 2021.

Mocht u de post graag op papier willen ontvangen, of kent u iemand anders voor wie dit geldt, geef dit dan alstublieft door aan uw wijkcontactpersoon. Hij of zij kan dan een geprinte versie bij u in de brieven bus doen. Of geef het adres of uw eigen adres door aan Alie van Heijningen, tel. 036-5384099. Kent u iemand die wel een computer, smartphone of tablet heeft, maar desondanks Goede Rede post nog niet in zijn/haar mailbox ontvangt, geeft u dan alstublieft diens mailadres door aan Anneke van Hemert, onze communicatiemedewerker:

communicatiepknhaven@gmail.com

Ondertussen kunt u op de website ook teksten en beeldmateriaal ter bemoediging vinden.

En vergeet niet: als u zelf iets moois hebt om door te geven of een bericht om te delen dan plaatsen we dat graag! Opsturen kan naar onderstaande e-mailadressen van Maarten of Ina.

Namens de wijkkerkenraad,

Maarten van Tricht m.vantricht54@gmail.com

Ina Oostenbrink, inaoostenbrink47@gmail.com of goederedepost@gmail.com

Riek van Haeringen, jhvanhaeringen@dedakkapel.nl



Kerkzijn vanuit Oecumenisch Kerkcentrum Goede Rede
Protestantse en Oecumenische werkgroepen
Kerkgracht 60, Almere-Haven



Impressie gemeenteavond 16-04-2021

Hajo heet ruim 25 bezoekers welkom. Hij memoreert dat we inmiddels 400 dagen in coronatijd verblijven en deze digitale gemeenteavond is daardoor onderdeel van de bijzondere gebeurtenissen in het afgelopen jaar, zoals ook de gehele beroepingsprocedure digitaal een hele uitdaging was. De inzet van alle digitale mogelijkheden hadden we vorig jaar niet kunnen bedenken.

Daarna spreekt Riek in een gebed uit dat we met Gods kracht aandachtig en geduldig samen op weg mogen gaan.

Hajo wijst terug naar het introductiefilmpje van Florisca in de viering van Pasen en geeft haar de gelegenheid nog meer over zichzelf te vertellen. Dit sluit ze af met haar keuze om te gaan solliciteren; langer doorgaan in Uithoorn, na een stageperiode en drie jaar werken of de vleugels uitslaan naar een nieuwe gemeente met nieuwe uitdagingen.

Daarna kunnen de aanwezigen vragen stellen. Aan de orde kwamen:

Wat wist je van Almere?

Ruim opgezet, wijken gescheiden door veel groen, bewoners uit alle hoeken van Nederland

Verschillende wijkgemeentes, hoe kan je balanceren?

Er is moet geen vergelijk zijn met andere wijkgemeentes. Ik richt mij op Haven en zoek daar naar hun prioriteit en mijn eigen voorkeuren. Dat hoop ik met elkaar uit te kunnen diepen.

Wat zie je als grote uitdaging?

In de profielschets hebben oecumene, jeugd, jonge gezinnen een belangrijke plaats. Ik hoop mee een bijdrage te kunnen leveren aan wat zij nodig hebben om mee te doen in de kerk.

Tip neem tijd om rond te kijken voordat je tijd invult en besteed.

Je krijgt een 50% baan wat doe je nog meer

Ik had een baan van 60% nu met een tweede kind op komst is 50% voldoende.

Er kan vaak een beroep op je worden gedaan, ken je je grenzen om je werk af te bakenen?

De andere dingen thuis zijn al een begrenzing. Ook de begeleidingscommissie kan als klankbord een rol spelen in hetgeen deeltijd voor de gemeente betekent.

Hoe kijk je naar podium-, coulissen- en kleedkamer gesprek.

Ik zie in mijn taken verweven dat het steeds start met begroeting, contact, koffiedrinken na de viering. In de coulissen zijn naast collega's, studiewerkgroepjes ook de WKR leden aanwezig om prioriteiten aan te geven voor de individuele gesprekken en zelfreflectie.

Meer gelovigen buiten dan binnen de kerk, hoe ga je ook daar het gesprek aan?

De grens binnen en buiten de kerk is ingewikkeld. De mate van participeren kan op ander gebied zichtbaar zijn, waardoor het gesprek vanuit een andere hoek wel wordt gestart.

Nieuwe wijken hoe kijk je tegen pionieren aan?

Het zoeken van verbindingen via aandacht geven is een begin. Geografische afstanden bekorten door de vraag wat mensen in hun eigen omgeving mee kunnen doen en kijken naar de kansen. Dit is een ingewikkelde case. Verwijzing naar 'Maak Oosterwold' alles zelf doen tot bestraten toe.

Betrek je mensen door Bijbelgroepen of samen de zondag voorbereiden?

In Uithoorn was er een meeleskring ook voor zondagse voorbereidingen van een thema. Ik sta daar open voor, eerst kijken wat er is en hoe ik daarop kan aansluiten. Het heeft een meerwaarde voor mijn werk in deeltijd.

Kom je in Almere wonen?

Nee door werkzaamheden te clusteren op één dag zal ik in Almere aanwezig zijn. Ook maaltijden kunnen worden gebruikt voor kennismaking en contacten maken.

Zijn er bezwaren binnen gekomen tegen de procedure?

Tot nu toe zijn er geen bezwaren ontvangen tegen de procedure

Wat is het Bijbelverhaal waardoor je gedreven wordt?

Dat begint bij de vraag aan Adam: Waar ben je; de vraag aan Kain: Waar is je broeder, en de vraag door het NT heen om op reis te gaan in vertrouwen op God, steeds zoekend wat de relatie met de ander betekent; mens, dier, milieu, schepping.

Het meest indrukwekkende in de beroepingsbijeenkomst en live kennismaking op 6 maart in Goede Rede houden we nog even te goed van Maarten.

Een onbewuste stap van mij om mee te doen in burgerlijke ongehoorzaamheid

Wanneer verwacht je te kunnen starten in Almere?

Dat zal, afhankelijk van de bevalling ongeveer half september zijn.

Hoe gaat het met je in de 2^e zwangerschap.

Het gaat lichamelijk goed. Het is rustig zonder werk en ik mis de input vanuit de contacten.

In de afscheidsdienst was het zoeken naar verbondenheid, door luisteren en doorvragen gehoor geven aan de roep van liefde, vrede en recht door samenwerking en ontmoeting.

Dat je mag openbloeien met ons allemaal

Hajo bedankt iedereen voor de inbreng en sluit de avond af met onderstaande tekst:

Naasteliefde

De kerkgangers waren opgetogen, verrast en blij
Toen een ouderling hun in goed vertrouwen zei;
de predikant heeft het beroep van ons aangenomen
En zal zo spoedig mogelijk naar onze gemeente komen.

De dag van dit heugelijke feit voor de gemeente breekt aan
Een bedelaar aan de weg zag velen naar hun kerkje gaan
Oud en jong netjes gekleed, vreugde op een ieders gelaat
Bedelend om aalmoes zag hij hun, in de nauwe Kerkstraat

Hoe zal de dominee wezen, een nette verschijning mogen zijn?
Is zijn preek volop boeiend, of saai, erg lang of juist klein?
Volop geroezemoes, iedereen vormt van hem een beeld
Plots stilte,.. hij is er niet! wordt aan iedereen medegedeeld

Even na de schrik, zwaaien plotseling de grote kerkdeuren open
De arme bedelaar komt in vuile lompen naar binnen gelopen
Een doodse stilte valt, zijn lichaam in grote vieze armoe gekleed
Loopt heel stil het tussenpad af waarna hij de kansel betreedt

De kerkenraad in verlegenheid gebracht haalde hem er vlug af
Zeg zwerver, die kansel is voor de dominees met de herdersstaf
Gaat u weg, hij wordt door velen met een gefronste blik bekeken
Maar de bedelaar draaide zich om en vroeg, mag ik even spreken

Hij schraapte zijn keel en zei; ik ben uw nieuwe predikant op uw pad
Ik zat aan de kant van de weg, keek of u deze naasteliefde bezat
Jezus Christus is toch uw Liefde, u draagt dit niet uit naar elkaar!
Liefde is de preek, leert van Gods naasteliefde in dit gebaar

Nog nooit werd er zoveel in een hele kleine preek geleerd
Nu voor betraande ogen, een arme voorbijgaan is zo verkeerd
En als ze een bedelaar zagen met een vuile uitgestoken hand
Zagen ze Jezus Christus door het diepe onderwijs van hun predikant.

Gedichtensite.nl/Naasteliefde Anton Lokker

zaterdag 17 april 2021 Impressie van Ina Oostenbrink