



Kerkzijn vanuit Oecumenisch Kerkcentrum Goede Rede
Protestantse en Oecumenische werkgroepen
Kerkgracht 60, Almere-Haven
28-01-2021 Goede Rede Post 6



Aan alle Goede Rede gangers,



Stem van een zee van mensen
om mij door mij heen.
Stem van die drenkeling,
van dat stuk wrak-hout,
dat een mens blijkt
als hij mij aankijkt.

Stem die mij roept: wie ben je,
mens waar is je broer?
Stem die mijn vliezen breekt
en mij bevrijdt, die
vuur uit steen slaat,
jij die mij ik maakt.

Stem die geen naam heeft, nog niet,
mensen zonder stem.
Stem als een specht die klopt
aan mijn gehoorbeen.
Woord dat aanhoudt.
God die mij vasthoudt.

Tekst van Huub Oosterhuis (NLB 828)

Vieren

Bovenstaand lied is onderdeel van de viering a.s. zondagmorgen. De lezingen daarbij komen uit het oecumenisch leesrooster. We horen een uitleg naar aanleiding van teksten uit Deuteronomium 18: 14-20 en Marcus 1: 21-28.

Nu de lockdown nog even aanhoudt, worden de diensten in alle voorzichtigheid in de week opgenomen.

Alle vieringen voor de komende zondagen:

- **31 januari** Oecumenische viering met Bettie Woord en de oecumenische werkgroep.
- **7 februari** RK viering in Goede Rede. Protestantse viering via TV, radio of kerkdienstgemist.nl.
- **14 februari** Protestantse viering met ds. Riek van Haeringen.
- **17 februari** Aswoensdag. De Oecumenische Werkgroep zoekt nog naar een mogelijkheid om een askruisje te laten halen.

Zondagen van de 40dagentijd

- **21 februari** RK viering in Goede Rede. Protestantse viering via TV, radio of kerkdienstgemist.nl.
- **28 februari** Oecumenische viering.
- **7 maart** Protestantse viering met ds. D.J. Lagerweij.

Collecten

Voor de collecten verwijzen we u steeds naar de website www.goederede.nl. Het collecte rooster wordt in corona tijd gewoon gevolgd. De financiële verantwoordelijkheid van onze gemeente gaat immers ook gewoon door! Ook als er geen viering is vanuit Goede Rede, is het mogelijk om bij te dragen aan de collecte van die zondag via Givt of de collecterekening NL06 RABO 0301 0149 06 t.n.v. Geref./Herv. gem. inzake Collecterekening. Wilt u daarbij kerk, doel en datum vermelden?

31 januari: 1^e Diaconie / Voedselloket Almere VLA. 2^e Oecumenische samenwerking SWK.

7 februari: 1^e Kerk in Actie/ werelddiaconaat 2^e Missionair werk (pioniersplekken)

14 februari: 1^e Kerk in Actie/ Noodhulp. 2^e kerkelijke activiteiten 3^e Diaconie IHV individuele hulp.

21 februari: 1^e Diaconie / CZWO project Afrika (zie Spirit). 2^e kerkelijke activiteiten Goede Rede

28 februari: 1^e Diaconie/ Fietsenfonds 2^e Oecumenische samenwerking SWK

Deze doelen rekenen op onze steun!

NB. Bij het gebruik van een PGA rekeningnummer wordt door de bank vaak gevraagd of u bedoelde PKN Utrecht. Dit komt voort uit het feit dat de PKN staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, en de plaatselijke gemeenten daar geen eigen nummer voor hebben vanwege de kosten voor de KvK.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Afgelopen zondag noemden we haar naam; nu schrijven we haar naam voluit, want diezelfde zondag in de middag is Janny Goudappel-van Noord overleden. Janny is geboren op 09-09-1939 in Vlaardingen en zij overleed 24-01-2021 in Almere. De uitvaart is dinsdag 2 februari 2021 om 11 uur in de aula van de begraafplaats in Almere Haven. Zondag zal haar naam ook worden genoemd en zal er een kaars worden ontstoken. Wij wensen haar man Rien, die alleen achterblijft aan de Buizerdlaan 1, 1343 BE Almere Hout, de kinderen Wim en Myra en de kleinkinderen sterkte en de nabijheid van onze Here God voor de komende periode.

Ook leven wij mee met Irene Visser, Delta 2, 1353 BR Almere. Op 17 januari werd haar zoon Arjan getroffen door een zeer ernstig hartinfarct, zijn hart en lichaam konden dit niet aan en op 22 januari is Arjan overleden. Voor Irene die al eerder een zoon, haar man en levensgezel verloor en bovendien ook plotseling begin dit jaar haar schoonzus/vriendin Heleen, is dit hartverscheurend. Arjan wordt vanuit Goede Rede begraven. Op 31 januari zullen we een kaars aansteken voor Arjan en bidden om kracht voor Irene.

Op 30-01-2021 mag de heer Rien Termaat zijn 91ste verjaardag vieren. Hij woont in de Archipel, Poëziestraat 208, 1321 HV Almere.

Op 02-02-2021 mag het echtpaar Zijlstra-Wind aan de Ed van der Elskenhof 20, 1325 XA Almere gedenken dat ze 50 jaar getrouwd zijn. Wij wensen hen een gezegende vierdag.

Omzien naar elkaar zit in kleine dingen, in het tellen van onze zegeningen. De kleine dingen die een glimlach ontlokken, een lichtje in onze ogen doen branden. Laten we door te delen elkaar stimuleren om de verbinding vast en vol te houden, vooral nu op bezoek gaan of komen zo ingeperkt is.

Er is veel stil verdriet door de manier waarop er afscheid genomen moet worden van een geliefde. Er is zorg en teleurstelling over wat ons overkomt. Ervaren en weten dat God ook dan nabij is, is dan wel eens heel moeilijk.

Als u vragen hebt over het pastoraat of iemand kent die bezoek wenst van de predikant, kunt u dat aan mij doorgeven. Het liefst via de mail met de gegevens van de betreffende persoon, dan kan ik direct een afspraak maken.

Ds. Dirk-Jan Lagerweij, dirkjanlagerweij@hotmail.com tel. 06-27588458

‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’

De enveloppen zijn bezorgd, bij de één persoonlijk overhandigd bij de ander in de brievenbus gedeponerd.

Eerst deel ik graag de opbrengst en ervaring van een loper:

'36 brieven zaten er in het pakket voor Oosterwold, 2x 36 kilometer werd er gereden met de auto, 2x 3600 stappen werden er gezet naar de deuren of de brievenbussen. Al wandelend in het Oosterwold zijn nu de straat- en zandwegen bekend. Veel gezichten gezien met herkenning, verbazing, allemaal deel uitmakend van de geloofsgemeenschap in Goede Rede.

Het resultaat: schoenen en een auto die een beste wasbeurt nodig hadden, bijgepraat met een vriendin, een stoel en een kop koffie om op adem te komen en een heerlijk gevoel over de ontmoetingen in het Oosterwold'.

Wij hopen dat uw antwoord voor kerkbalans is gehaald of verstuurd en dat wij na 1 februari een mooie opbrengst bekend kunnen maken. Nog niet gedaan? Stuur of scan uw toezegging per e-mail naar het kerkelijkbureau@pkn-almere.nl.

De actie Kerkbalans is verreweg de belangrijkste inkomstenbron van Protestantse Gemeente Almere. De bijdrage die u betaalt wordt gebruikt voor de lopende kosten van ons werk. Het gaat om al die kosten die gemaakt moeten worden om de kerken open te houden en om u bij onze vele activiteiten welkom te heten. Als christenen willen we de plek van de Almeerse kerk in de samenleving versterken en de boodschap van het geloof doorgeven aan een nieuwe generatie. Alleen met elkaar kunnen wij dit bereiken! Daarom is ook uw financiële steun blijvend nodig.

Namens het college van kerkrentmeesters: alle postbezorgers en alle gevers hartelijk dank!

Wijkkerkenraad

2 maandagavonden waren de WKR-leden actief. Eén keer met een online georganiseerde ontspannende quiz als start voor 2021.

De tweede keer om te bespreken hoe we de opnames voor de vieringen zo veilig mogelijk kunnen verzorgen. Met het aanscherpen van de maatregelen willen we als kerk geen uitzonderingspositie. Wel willen we een boodschap van bemoediging door blijven geven vanuit een bekende omgeving met bekende mensen. Uit de kijkcijfers van de uitzendingen mogen we de conclusie trekken dat we er in slagen een behoorlijke mate van verbondenheid te creëren. De dank aan het montageteam is dan ook groot! Steeds opnieuw investeren zij veel tijd voor de kerk! En dat wordt zeer gewaardeerd.

Beroepingscommissie

Als alles goed verlopen is, hebt u ongeveer tegelijk met de kerkbalans ook een brief van de beroepingscommissie ontvangen. Mocht u die gemist hebben dan staat het predikantsprofiel nog op de website te lezen. Via die brief werd u uitgenodigd om de beroepingscommissie te attenderen op predikanten, die volgens u wel zouden kunnen passen in Almere Haven. De commissie wacht nu af of er reacties komen op de advertentie.

Kerk is Open

'Kerk is Open' is er op de vrijdagmorgen om Havenaren gastvrij te ontvangen, een luisterend oor te bieden, een moment van 'vrede' te laten ervaren door stilte, gebed, een kaarsje aansteken of een gesprek; kortom voor een korte ontmoeting. Goede Rede kan open als het beleid van de coronaregels wordt gevolgd.

De 'Kerk is Open' is een oecumenische activiteit waarin ook Hart voor Haven mee doet. Het krijgt vorm door gastvrije duo's, die elkaar volgens rooster afwisselen. Er zijn dus per keer twee vrijwilligers nodig. Liefst een vast koppel van twee mensen die elke veertien dagen (of om de vier weken) aanwezig kunnen zijn. Misschien is dit iets voor u?

We zoeken nu gemeenteleden die eens per maand van 10 -12 uur 2^e gastheer/gastvrouw willen zijn.

Hopelijk zijn er gemeenteleden bereid / in de gelegenheid om mee te helpen, zodat Kerk is Open doorgang kan blijven vinden en we de kerk als een plek van God mogen openen voor mensen die

behoefte hebben om er even te zijn. Wie hiervoor tijd heeft of tijd vrij kan maken, kan zich melden: goederedepost@gmail.com / Ina Oostenbrink, tel. 5333497

Regio

In de ZOOM-bijeenkomst over 'Als het leven kantelt', georganiseerd door enkele classispredikanten, werden we uitgenodigd om samen een psalm te bespreken. Een mooie ervaring om met ca 25 mensen uit het hele land te praten over de verlatenheid uit psalm 22. In andere groepen kwamen andere psalmen ter sprake. Deze classispredikanten hebben hieruit een brochure samengesteld, waarmee zij hopen het geloofsgesprek over en tijdens de coronacrisis te bevorderen.

In die brochure staan 12 psalmen met gebeden uitgewerkt over aan die psalmen ontleende thema's: Klagen (n.a.v. psalm 88), Hopen (n.a.v. psalm 42), Vernieuwen (n.a.v. psalm 25), Verbinden (n.a.v. psalm 133), Meetrekken (n.a.v. psalm 78), Genezen (n.a.v. psalm 30), Verlaten (n.a.v. psalm 22), Zingen (n.a.v. psalm 126), Schepper (n.a.v. psalm 8), Rechter (n.a.v. psalm 96), Bevrijder (n.a.v. psalm 31), Wijsheid (n.a.v. psalm 111).

Wie hier meer over wil weten kan de brochure kosteloos downloaden via de website van de PKN (<https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/classispredikanten-organiseren-geloofsgesprek-over-coronacrisis/>). Of een mail sturen naar goederedepost@gmail.com dan stuur ik de brochure door. Ina Oostenbrink

Bereikbaarheid inval-predikanten

De afspraak, in juli dit jaar gemaakt, voorzag in de inzet van invalpredikanten voor een half jaar. Zowel de wijkkerkenraad als de algemene kerkenraad vonden het echter belangrijk dat hun inzet gecontinueerd zou worden, omdat er nog geen nieuwe predikant is. Beide predikanten waren hiertoe bereid. De taakverdeling blijft grotendeels hetzelfde op één verschuiving na. Voortaan zal Dirk-Jan Lagerweij de wijkkerkenraad bijstaan in plaats van Riek van Haeringen.

Ds. Dirk-Jan Lagerweij is er vooral voor het pastoraat en eventuele uitvaarten. Hij is bereikbaar via: dirkjanlagerweij@hotmail.com; ☎ 06-27588458. Ds. Riek van Haeringen is bereikbaar via e-mail: jhvanhaeringen@dedakkapel.nl ☎ 0321-315351 / 06 43003994.

Goede Rede Post

De volgende post komt op 11 februari 2021

Mocht u zelf de post graag op papier willen ontvangen, of kent u iemand anders voor wie dit geldt, geef dit dan alstublieft door aan uw wijkcontactpersoon. Hij of zij kan dan een geprinte versie bij u in de brieven bus doen. Of geef het adres of uw eigen adres door aan Alie van Heijningen, tel. 036-5384099. Kent u iemand die wel een computer, smartphone of tablet heeft, maar desondanks Goede Rede post nog niet in zijn/haar mailbox ontvangt, geeft u dan alstublieft diens mailadres door aan Anneke van Hemert, onze communicatiemedewerker: communicatiepknhaven@gmail.com Ondertussen kunt u op de website ook teksten en beeldmateriaal ter bemoediging vinden. En vergeet niet: als u zelf iets moois hebt om door te geven of een bericht om te delen dan plaatsen we dat graag! Opsturen kan naar onderstaande e-mailadressen van Maarten of Ina.

Namens de wijkkerkenraad,

Maarten van Tricht m.vantricht54@gmail.com

Ina Oostenbrink, inaoostenbrink47@gmail.com of goederedepost@gmail.com

Riek van Haeringen, jhvanhaeringen@dedakkapel.nl

Vandaag (28 januari) is het *Gedichtendag*, het begin van de poëzie week. In dat kader klonk vanochtend op NPO Radio 4 bij 'De ochtend van 4' (KRO-NCRV) dit gedicht:

Corona-poëzie

Als die venijnige,
ijzerenheinige
virusjes die je niet ziet,
als die rond-hoppende,
in de war schoppende
piepkleine stukjes verdriet
weg zullen kwijnen
en daarna verdwijnen,
dat nergens nog één overschiet –
dán zal ik je kussen.
Maar ja, ondertussen
doe ik dat maar niet.

Joke van Leeuwen

*(gepubliceerd in DICHTER, tijdschrift met poëzie
voor kinderen van 6 tot 106)*

