



Kerkzijn vanuit Oecumenisch Kerkcentrum Goede Rede
Protestantse en Oecumenische werkgroepen
Kerkgracht 60, Almere-Haven
14-01-2021 Goede Rede Post 5



Aan alle Goede Rede gangers,



Wil om dit jaar uw armen slaan
en doe dit jaar voldoening aan,
wees in dit jaar gezegend.

Van kracht uit angst, van moed uit dood,
wees in uw tijd en aandacht groot,
en zo wordt gij bejegend.

En wordt een leed u aangezegd,
uw naaste blijft aan u gehecht,
de zorg en last niet wegend.

tekst: Herman Verbeek

Vieren

Niet alleen de zondagen hebben we iets te vieren ook door de weekse berichten schenken vreugde. Deze week kwam er toestemming van de Classis Overijssel-Flevoland voor de beroepingsprocedure. Er is voldoende vertrouwen in de financiën van de PGA voor het beroepen van een predikant voor 0,5 fte in Almere Haven. De zogenoemde solvabiliteitsverklaring is afgegeven en daarmee gaat het beroepingswerk officieel van start. De voorbereidende werkzaamheden mogen nu worden gedeeld en u krijgt dan ook allemaal persoonlijk bericht over de procedure van het beroepen van een predikant. Op de website van de PKN (www.protestantsekerk.nl/vacatures/predikant-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-18/) en van Goede Rede is de vacature al kenbaar gemaakt.

Voor de zondagse viering verwijs ik u naar Radio en TV of kerkdienstgemist.nl Nu de lockdown nog even aanhoudt, worden de diensten in alle voorzichtigheid in de week opgenomen.

Alle vieringen van januari:

- **17 januari** RK viering. U kunt via radio, tv of kerkdienstgemist.nl een protestantse viering volgen.
- **24 januari** Protestantse viering met ds. Dirk-Jan Lagerweij als voorganger.
- **31 januari** Oecumenische viering

Collecten

Voor de collecten verwijzen we u steeds naar de website goederede.nl. Het collecte rooster wordt in corona tijd gewoon gevolgd. De financiële verantwoordelijkheid van onze gemeente gaat immers ook gewoon door! Ook als er geen viering is vanuit Goede Rede, is het mogelijk om bij te dragen aan de collecte van die zondag via Givt of de collecterekening NL06 RABO 0301 0149 06 t.n.v. Geref./Herv. gem. inzake Collecterekening. Wilt u daarbij kerk, doel en datum vermelden?

17 januari: 1^e Diaconie t.g.v. Individuele Hulp Verlening IHV. 2^e Ondersteuning Gemeenten PKN

24 januari: 1^e Quotum van de Diaconie 2^e Jong Protestant JOP 3^e Groot onderhoud o.a. het dak van Goede Rede waarvan de restauratie bijna is voltooid.

31 januari: 1^e Diaconie t.g.v. VLA 2^e Oecumenische samenwerking SWK.

Deze doelen rekenen op onze steun!

OMZIEN NAAR ELKAAR

Omzien naar elkaar zit in kleine dingen: een telefoontje, een boodschap doen, doet mensen goed. Stimuleer elkaar om de verbinding vast en vol te houden, vooral nu deze week de periode van afstand houden, beperkt bezoek, gesloten winkels en restaurants weer met enkele weken is verlengd. We denken aan 'gewone' zieken die momenteel langer moeten wachten op een behandeling. We leven ook mee met alle mensen die een vitaal beroep hebben en onder zware omstandigheden hun taak uitvoeren. Ook is er aandacht voor de mensen die hun werk nu al een lange tijd niet uit kunnen voeren door de lockdown. Er is veel stil verdriet door de manier waarop er afscheid genomen moet worden van een geliefde. Er is zorg en teleurstelling over wat ons overkomt. Ervaren en weten dat God ook dan nabij is, is dan wel eens heel moeilijk.

Op 10 januari zijn er als groet en bemoediging van de gemeente bloemen gebracht naar fam. Zwaan, Kwartellaan 26.

De familie Jan en Wolterien Landmeter kampen al een tijd met ziekte en al gaat het op dit moment iets beter, zij zijn nog steeds onder behandeling van artsen. Een opbeurend berichtje is altijd leuk. Zij wonen Contrabasweg 205, 1311 LB Almere.

Deze week deelt Christiaan Hertel zijn gedachten met ons:

'Eerst een gezond en liefdevol 2021. Dank voor de Goede Rede Post(en). Ik wil een kleine bijdrage leveren. Kerst en oud/nieuw was minus perfectum, de duisternis en het alleen zijn.

N.a.v. onderstaande gedachte, een schrijfsel dat ik maakte in Polen tijdens een verblijf aldaar, ook helaas alleen, kunnen andere mensen die alleen zijn mijn eenvoudige woorden misschien ook aanvoelen.

Kerst – nieuwjaar 2020/2021



Eenzaamheid

Ik ga door de diepste diepte van eenzaamheid,

Ik stop dat weg!

Ik heb geen relatie, nooit gehad, dan in mijn fantasie.

Eenzaamheid, een dagelijkse schrijnende ervaring,

ik wil daarmee in het reine komen.

Wie of wat is bij machte,

mij uit die eenzaamheid te verlossen?

Eenzaamheid aanvaarden is wat mij rest,

niet wegstoppen of ontlopen.

Ik kijk naar die eenzaamheid en aanvaard het,

het zal mij mijn hele leven vergezellen.

Het oude levenspatroon wordt onthuld als nietszeggend.

Ik word op een weg geleid op zoek naar inzicht,

inzicht in mij geboren, nog ongrijpbaar.

Het leven doet nog pijn en heimwee naar vroeger.

(Vroeger is die tijd dat ik in de GGW was voor mijn geboorte,

E5. 31 mei 2008. Nowe, Hotel Holland Polen F. Hertel)

Christiaan (emeritus Goede Rede koster)

F. Christiaan J. K. Hertel, Urkwil 74, 1324 HR Almere,

0365344650, hertel01@kpnmail.nl

Dankbaarheid voor het meeleven is er van fam. Bakker, Klavergriend 1, 1356 KA.

In november 2019 is Carin letterlijk van de fiets gereden en ze is nu nog steeds in therapie. Kees 'mantelt'. Gelukkig werkt de therapie die ze nu heeft.

'Lieve mensen, Wij komen iedereen bedanken voor alle lieve kaarten die wij mochten ontvangen, met hartverwarmende, ondersteunende woorden. Dat deed ons goed!! Stap voor stap gaat het vooruit.

Bij dezen wensen wij allen een mooi en hoopvol gezond Nieuwjaar!

Lieve groetjes, Kees en Carin Bakker'.

Via een contactpersoon ontvingen we een blij bericht:

Op 19 november is in huize Eikelenboom, Groenhof 21 een dochter en zusje geboren. Zij heeft de namen Marilène Florine Amélie gekregen en is ontvangen met de woorden: 'een pareltje is geboren, lief zacht en teer. Wij zullen van je houden elke dag steeds meer'. Paul en Janine, Kyra, Ian, Lara en William van harte gefeliciteerd! namens de gemeente van Goede Rede.

Als u vragen hebt over het pastoraat of iemand kent die bezoek wenst van de predikant, kunt u dat aan mij doorgeven. Het liefst via de mail met de gegevens van de betreffende persoon, dan kan ik direct een afspraak maken.

Ds. Dirk-Jan Lagerweij, dirkjanlagerweij@hotmail.com tel. 06-27588458

'Geef vandaag voor de kerk van morgen'

Met bovenstaande woorden start zaterdag 16 januari de Actie Kerkbalans 2021. De enveloppen met informatie liggen gevuld bij de lopers en zullen coronaproof bij u worden gebracht. Een groot deel van de toezeggingen zal voor 31 januari worden opgehaald, aan anderen wordt gevraagd het antwoord per post op te sturen of gescand per e-mail naar het kerkelijkbureau@pkn-almere.nl

De actie Kerkbalans is verreweg de belangrijkste inkomstenbron van Protestantse Gemeente Almere. De bijdrage die u betaalt wordt gebruikt voor de lopende kosten van ons werk. Het gaat om al die kosten die gemaakt moeten worden om de kerken open te houden en om u bij onze vele activiteiten welkom te heten. Als christenen willen we de plek van de Almeerse kerk in de samenleving versterken en de boodschap van het geloof doorgeven aan een nieuwe generatie. Alleen met elkaar kunnen wij dit bereiken! Daarom is ook uw financiële steun blijvend nodig.

Namens het college van kerkrentmeesters: hartelijk dank!

Wijkkerkenraad

Vanaf september lag er de belofte om de redactie van Goede Reden op gepaste wijze te bedanken voor hun tijd en inzet. Om dit niet in het vergeetboek te laten komen hebben Eefke Schilder, Elmar Egert, Dea Borst, Alie van Heijningen, Hans van Veelen en Ted Rooze in december een kaart met een bon ontvangen.

Naast deze vrijwilligers hoorden we pas dat er nog twee vrijwilligers zijn die in 2020 zo'n 600 uur hebben besteed aan het reilen en zeilen van de PGA en het onderhoud van Goede Rede. Zoveel 'liefdewerk' verdient onze waardering en applaus.

A.s. maandag is er weer een WKR vergadering, we gaan deze op ontspannen wijze starten. De lopende zaken o.a. het zingen in de vieringen, vorm geven aan het pastoraat, de beroeping zullen worden besproken in het moderamen.

In de communicatiebrief van 30 oktober vermeldden we dat de ambtstermijn van enkele kerkenraadsleden afloopt en dat er een datum zal worden gepland voor een viering, waarin de ambtsdragers die bereid zijn hun ambtstermijn te verlengen de verbintenisgeloofte af zullen leggen. Ook schreven we toen t.z.t. de namen te vermelden. We hadden gehoopt dat dat in het begin van het nieuwe jaar zou kunnen. Maar u begrijpt, de situatie is er nog niet naar dat dat 'live' in een viering kan gebeuren. Wel is het goed dat u weet om welke ambtsdragers en taken het gaat.

Dat zijn: Jan Denkers (ouderling, voorzitter AKR), Hajo Witzel (diaken, voorzitter WKR) Ina Oostenbrink (a.i. kerkrentmeester) en Joukje de Groot (diaken). Van hen hebben Hajo, Jan en Ina toegezegd hun termijn te verlengen. Zij zullen, wanneer dat mogelijk is, de verbintenisgeloofte afleggen. Dan zullen we ook afscheid nemen van Joukje.

Gevolg is dat er een vacature voor diaken is. Er zijn al enkele namen gepasseerd, helaas nog zonder positief resultaat. Naast een nieuwe diaken zijn we ook nog op zoek naar een kerkrentmeester. We houden ons aanbevolen voor suggesties! Het zou mooi zijn als we in dezelfde viering t.z.t. ook een nieuwe diaken en kerkrentmeester kunnen bevestigen.

De kerk is open op vrijdagmorgen wacht op nieuwe vrijwilligers en is tot nader bericht gesloten.

Diaconaal

Een mooi voorbeeld van diaconaal bezig zijn ervaren we bij een gemeentelid, dat profiteert van supermarkt aanbiedingen '2^e gratis'. Maar als je alleen bent is dat vaak te veel. Zij zocht iemand om er van mee te genieten. VLA super zal blij zijn met zulke gaven en er voor zorgen dat ze op de juiste plaats terechtkomen.

Regio

In de E-flitsen van de Classispredikant stonden begin deze maand de volgende aandachtspunten:

- *'Spreken met God'*
Er zijn didactische suggesties verschenen bij de uitgave 'Als het leven kantelt'. Het idee is dat je in de coronatijd niet alleen praat over hygiëne en veiligheid, maar ook over je geloof en je betrokkenheid op God. Overijssel-Flevoland is goed vertegenwoordigd in de aanmeldingen voor de webinars die daarover op 18, 19 en 20 januari plaatsvinden. Opgeven kan via de e-flits op de site van: [Klaasvandekamp.nl/e-flits-januari-2021](https://klaasvandekamp.nl/e-flits-januari-2021)
- *Miljoenenprestatie*
Het Verwey-Jonker Instituut heeft onderzoek gedaan naar de maatschappelijke waarde van het vrijwilligerswerk in de kerk. Calculerend voor Rotterdam (waar men een diepte-analyse maakte) gaat het in die stad om een marktwaarde van 350 miljoen euro per jaar. Als je het terugrekenet voor heel Nederland kom je op een miljardenbedrag uit.

Gebedsweek 16-23 januari

Voor de komende week heeft het Evangelisch Contact Almere een programma gemaakt om samen te bidden. Nu het niet mogelijk is dit fysiek te doen, zijn zij blij met de digitale mogelijkheden. Rond het thema: **#blijfinmijnliefde** wordt er door verschillende kerken een zoom activiteit georganiseerd. U bent uitgenodigd om via de link: <https://meet.petervandolderen.nl/weekvangebed2021> deel te nemen.

Deze link staat open van maandag tot en met vrijdag van 19.15 tot 20.45 uur en het is mogelijk om mee te doen.

Bereikbaarheid inval-predikanten

De afspraak, in juli dit jaar gemaakt, voorzag in de inzet van invalpredikanten voor een half jaar. Zowel de wijkkerkenraad als de algemene kerkenraad vonden het belangrijk dat hun inzet gecontinueerd zou worden, omdat er nog geen nieuwe predikant is. Beide predikanten waren hiertoe bereid. De taakverdeling blijft grotendeels hetzelfde op één verschuiving na. Voortaan zal Dirk-Jan Lagerweij de wijkkerkenraad bijstaan in plaats van Riek van Haeringen.

Ds. Dirk-Jan Lagerweij is er vooral voor het pastoraat en eventuele uitvaarten. Hij is bereikbaar via: dirkjanlagerweij@hotmail.com; ☎ 06-27588458. Ds. Riek van Haeringen is bereikbaar via e-mail: jhvanhaeringen@dedakkapel.nl ☎ 0321-315351 / 06 43003994.

Goede Rede Post

De volgende post komt op 28 januari 2021.

Mocht u zelf de post graag op papier willen ontvangen, of kent u iemand anders voor wie dit geldt, geef dit dan alstublieft door aan uw wijkcontactpersoon. Hij of zij kan dan een geprinte versie bij u in de brieven bus doen. Of geef het adres of uw eigen adres door aan Alie van Heijningen, tel. 036-5384099. Kent u iemand die wel een computer, smartphone of tablet heeft, maar desondanks Goede Rede post nog niet in zijn/haar mailbox ontvangt, geeft u dan alstublieft diens mailadres door aan Anneke van Hemert, onze communicatiemedewerker: communicatiepknhaven@gmail.com
Ondertussen kunt u op de website ook teksten en beeldmateriaal ter bemoediging vinden.
En vergeet niet: als u zelf iets moois hebt om door te geven of een bericht om te delen dan plaatsen we dat graag! Opsturen kan naar onderstaande e-mailadressen van Maarten of Ina.

Namens de wijkkerkenraad,

Maarten van Tricht m.vantricht54@gmail.com

Ina Oostenbrink, inaoostenbrink47@gmail.com of goederedepost@gmail.com

Riek van Haeringen, jhvanhaeringen@dedakkapel.nl

Hieronder vindt u nog een 'uitsmijter' die tot nadenken stemt:

De twee kanten van twintig twintig

Twintig twintig heeft me niets gebracht!

Mij hoor je nooit zeggen
dat we samen meer kunnen dan alleen.

Want als ik even verder kijk, ontdek ik
spanning en onrust om me heen.

Elke week voel ik minder
verbinding met mensen die me dierbaar zijn
Ik voelde

dat ik vervreemd raakte van de buitenwereld.

En zeg me vooral niet:

'Er zit iets moois in iedere dag'.

Want hoe je het ook went of keert
ik heb dit jaar stilgestaan.

Je zult mij nooit horen zeggen:

Twintig twintig bracht me veel lichtpuntjes!

O
M
G
E
K
E
E
R
D

Twintig twintig bracht me veel lichtpuntjes!

Je zult mij nooit horen zeggen:

ik heb dit jaar stilgestaan.

Want hoe je het ook went of keert

'Er zit iets moois in iedere dag'.

En zeg me vooral niet:

dat ik vervreemd raakte van de buitenwereld.

Ik voelde

verbinding met mensen die me dierbaar zijn

Elke week voel ik minder

spanning en onrust om me heen.

Want als ik even verder kijk, ontdek ik
dat we samen meer kunnen dan alleen.

Mij hoor je nooit zeggen

Twintig twintig heeft me niets gebracht!

Ingezonden door Coby Buurma