

BESTE REDACTIE EN LEZERS VAN ONS KERKBLAD GOEDE REDEN.

14 juli ontving ik een mail in mijn mailbox van redactie@goederede-almere.nl met daarin de mededeling dat de komende redactievergadering naar alle waarschijnlijkheid de laatste zal zijn voor het kerkblad.

Wat een triest bericht...na bijna 36 jaar geen eigen kerkblad meer. Tja, tijden veranderen. Bijna iedereen heeft wel een computer, maar het is, vind ik, als een krant of radio/TV gids, iets in handen hebben voelt fijn(er). Juist in deze tijden van de vele veranderingen die op stapel staan van hoe we met elkaar verder gaan in Goede Rede, is een eigen blad fijner dan dat je het nieuws via de website moet lezen.

In Spirit, hoe mooi het blad ook is, lees je niet alles wat gaande is in ons kerkcentrum. Met het afscheid van Tonnis Buurma en Raymond Maas en de parochianen uit Goede Rede, staan we met elkaar aan de start van een nieuw tijdperk. Laten we de mensen die geen computer hebben of niet meer kunnen bedienen, niet vergeten om op de hoogte te houden van alles wat gebeurt rondom ons kerkcentrum.

Mooi om te zien dat de vormgeving van het kerkblad al die jaren onveranderd is gebleven. Een geel blad als omslag, alleen het december nummer kreeg een ander jasje om. Altijd binnenin bij de nietjes alle kerkdiensten. Mooi en fijn dat we zolang met elkaar als kerkgangers een oecumenisch kerkblad hebben mogen ontvangen.

Bijzonder ook als je de oude exemplaren nog eens doorbladert of doorleest, hoeveel dezelfde mensen al zo lang actief zijn met dit blad, maar ook in de kerk. Maar bij het doorlopen van het oude nieuws, zie je ook hoeveel mensen er ons zijn ontvallen. En vanwege de wet op de privacy worden nu nog wel namen genoemd, waar voorheen nog een adres vermeld werd. Een kaartje werd dan sneller verstuurd dan nu. Dat is jammer.

Wie zou thuis nog de volledige 35 jaargangen hebben liggen? Ik heb de laatste 10 jaar in de boekenkast liggen, maar toen ik laatst in de keuken bij Adri en Rika van Baren koffie zat te drinken, viel mijn oog op ook een flinke verzameling van jaargangen. Deze ging terug tot en met 1993.

Redactie, jullie allen hartelijk dank voor de jarenlange inzet voor Goede Rede en ons kerkblad Goede Reden. Laten wij elkaar niet uit het oog verliezen.

Tekst en foto Ben Jonasse

