

## **Dank u wel en tot snel..**

Hartverwarmend was het. Die reactie's die ik op allerlei manieren heb mogen ontvangen in de 2<sup>e</sup> week van mei jl. n.a.v. mijn emeritaat dat officieel is ingegaan op 11 mei.

Mijn huiskamer en galerij lijken wel een bloemenwinkel... de wand is behangen met tal van kaarten... natuurlijk ook reacties via e-mail... telefoontjes... facebook etc.

Graag wil ik u allen hier dan ook heel hartelijk voor bedanken.

Mijn emeritaat is geen afscheid... we blijven elkaar gewoon nog steeds ontmoeten. Ook de geplande emeritaatsviering die gepland stond voor 10 mei en natuurlijk niet kon doorgaan zal zeker op een nader te bepalen datum doorgang vinden en dan hoop ik u daar in elk geval - en liefst veel eerder natuurlijk - weer te mogen begroeten.

Nogmaals hartelijk dank en on die tussentijd: Houd u allen gezond en bedenk: samen zijn we sterk..

Hartelijke groet,  
Pastor Raymond Maas