



Oecumenisch Kerkcentrum Goede Rede

Protestantse Kerk



Kerkcentrum, Concertpodium, Expositie-en Ontmoetingsruimte voor Almere Haven

GoedeRedepost nr. 20 2024 Berichten van de werkgroepen



Bezinning

Verbonden met de hele gemeente zingen in de woonkamer. Wat een feestelijke dienst!

Actueel

Zondag a.s. is er geen streamingsdienst vanuit Goede Rede.

De fototerugblik van de gemeentezondag met de kliederkerkviering vindt u op de laatste pagina van deze GoedeRedepost.

Toon Je Talenten (TJT)

Attentie, attentie...

Kom ook naar de feestelijke opening van de expositie van Toon Je Talenten, op 10 november na de viering om 11.30 uur. Het belooft een zeer gevarieerde en mooie tentoonstelling te worden.

Neem vooral ook een portemonnee mee want sommige exposanten verkopen hun kunst.

Voor degenen die exposeren zijn hierbij de inleverdata:

3 november zondag na de viering.

4 november maandagmiddag van 13.30 - 15.00 uur en 's avonds van 18.30 - 21.30 uur

5 november dinsdagavond van 19.00 - 21.00 uur.

Namens de commissie:

Ambro Schroten 06 10 62 15 36 Alie van Heijningen, 06 17 81 41 20, van_heijningen@yahoo.com
Sophia Reussien, smreussien1940@kpnmail.nl Janna Lefering, l.leferingsteenstra@upcmail.nl

Jonge Zinzoekers vol vertrouwen verder!

Helpt u mee?

Onlangs hebben we het project Jonge Zinzoekers gepresenteerd in alle wijken van de Protestantse Gemeente Almere. De reacties waren erg positief. We voelden en ontvingen inspirerende steun voor dit mooie project.

Jonge Zinzoekers heeft in onze jonge en zeer seculiere stad prikkelende, eigentijdse activiteiten ontwikkeld om jongeren te helpen. In de eerste anderhalf jaar bereikten we al meer dan 250 jongeren.

Ons initiatief wordt gevoed door christelijke waarden. Met oog en oor voor wie kwetsbaar is, zoeken we samen naar krachtbronnen om jongeren steviger in het leven te doen staan.

Vanuit de waarden aanwezigheid, ontmoeting en vertrouwen biedt Jonge Zinzoekers zingevingsactiviteiten aan daar waar jongeren zijn: op en rond middelbare- en hogescholen en bij studentenverenigingen. Wij dagen hen uit om na te denken en in gesprek te gaan over de betekenis van hun leven.



Met het begin van het nieuwe schooljaar is Jonge Zinzoekers weer intensief aan de slag gegaan bij Almeerse scholen en opleidingen. Ook zijn we bezig om brede (financiële) steun te werven om het project een toekomstbestendige vorm te geven.

Op onze website www.jongezinzoekers.nl leest u veel meer over ons project, voorbeelden van recente activiteiten en citaten van jongeren, docenten en meer.

Heeft u vragen of behoefte aan meer informatie over Jonge Zinzoekers, mail dan naar info@jongezinzoekers.nl

U kunt zich daar ook abonneren op onze gratis nieuwsbrieven.

We mochten al een aantal mooie giften verwelkomen uit onze kerkelijke gemeente.

Wilt u ook bijdragen? Uw bijdrage kunt u overmaken op rekening:

NL16 ABNA 0608 6953 51 t.n.v. Protestantse Gemeente Almere o.v.v. Jonge Zinzoekers

U helpt Jonge Zinzoekers daarmee enorm om ook dit schooljaar weer honderden Almeerse jongeren aan het denken te zetten over belangrijke levensvragen.

Namens de werkgroep, Jan Denkers

OPROEP KOPIJ VOOR SPIRIT

Op 1 december verschijnt de volgende Spirit. Het thema is 'Verstillen'. Waar wordt u stil van? Is het een geboorte, ongerepte natuur, een mooi kunstwerk, een jubileum of een vriendelijk gebaar? Of is het zinloos geweld, een natuurramp, een overlijden. Of misschien wel allebei. Staan we wel genoeg stil bij wat ons overkomt en wat we wel en niet hebben? Om God te vinden is stilte nodig in je hart en in je hoofd. Stilte om te bidden, de Bijbel te lezen en te danken. Deze Spirit komt uit in Adventstijd, een periode van inkeer en bezinning, voorbereiding en toeleven naar het feest van de geboorte van Jezus. Kerstmis, een feest om stil van te worden en te herdenken wat een groot geschenk God ons allen heeft gegeven.

Wat betekent VERSTILLEN voor u? U kunt uw reacties insturen tot 1 november naar spiritalmere@gmail.com

Vieringen om 10.00 uur

De zondagse vieringen worden zo mogelijk gestreamd en uitgezonden.

19 okt Kliederkerkviering 15.30 -18.00 uur ds F.van Willegen met de werkgroep

20 okt Protestantse viering voorganger ds. R. van de Wetering uit Veenendaal

27 okt oecumenische viering diaconale zondag werkgroep en koor

3 nov oecumenische gedachtenisviering ds. F. van Willegen, werkgroep en koor

Kinderkerk

Er is kinderkerk in de vieringen met eigen predikant en bij de oec. vieringen (m.u.v. van de schoolvakanties). Tijdens die vieringen kunnen de kinderen in de basisschoolleeftijd mee naar een eigen ruimte, waar ze een passend verhaal horen. Eerstvolgende keren kinderkerk zijn op 3 nov. 27 oktober niet i.v.m. herfstvakantie.

Crèche

Er blijkt op dit moment geen animo te zijn voor opvang voor de allerkleinsten tijdens de vieringen. Voor de komende periode is er dan ook geen rooster meer gemaakt. Toch belangstelling? Neem dan even contact op voor de mogelijkheden met ds. Florisca van Willegen (fvanwillegen@goederede.nl) of waarnemend scriba janbartradix@hotmail.com

Tijdens de vieringen collecteren we voor:

Diaconale projecten plaatselijk, landelijk of wereldwijd en voor kerkelijke activiteiten in Goede Rede of landelijke projecten van de protestantse kerk. Als u thuis luistert, kunt U geven via de collecterekening of digitaal via Givt. De opbrengsten worden 1 x per maand vermeld in GoedeRedepost. Uitgebreide info over geven vindt u op de website: www.goederede.nl

Familieopstelling

We hadden zaterdag in Goede Rede een mooie dag met het thema Oogst. Eerst oriënteerden we ons op onze plek in de ruimte. Daarna hebben we een opstelling gemaakt rond de oogst in een boomgaard. Ieder kreeg een rol en op gevoel werden de plaatsen bepaald. Het was weer een mooie gewaarwording met bijzondere ervaringen. Na het inventariseren van persoonlijke thema's hebben we een familieopstelling gemaakt, geluncht met een herfstsoep en Tot slot hebben we een doel-opstelling neergezet.

De volgende datum staat al vast: 5 april in Goede Rede, 09.30 uur inloop met koffie 10.00 uur start!

Hartelijke groet, Marian, Guus, Evamarion en Cor



Omzien naar elkaar

Bloemengroet

Op 6 oktober ging de bloemengroet ter bemoediging naar mev. Lida Hoesman aan de Kolkgriend, zij is herstellend na een heupoperatie.

13 oktober feliciteerden we Piet van Zaanen met weer een jaartje erbij.

Contact met de predikant?

Gegevens van ds. Florisca van Willegen-Kerkvliet, tel: 06 -13 59 98 41

e-mail: fvanwillegen@goederede.nl Aanwezig in Goede Rede op maandag en donderdag.

Afwezigheid ds. Florisca van Willegen

Ds. Florisca van Willegen is wegens vakantie afwezig van 25 oktober t/m 2 november. In deze periode kunt u bij calamiteiten contact opnemen met waarnemend scriba Jan Bart Radix; scriba@goederede.nl /036 537 4521.

Activiteiten

Jaarprogramma Inspiratie & Motivatie 2024 / 2025

23 oktober Kring rondom de brief van Jacobus

Na 23 oktober staan nog de volgende data gepland: 6 en 20 november en 4 december.
Vrede en alle goeds, Ds. Tonnis Buurma

Workshop Tiffany

Op 29 oktober, 12 november en 18 februari van 14.00 – 16.00 uur is er weer een workshop Tiffany in Goede Rede. Met gekleurd glas maak je een voorwerp. Je gaat snijden, slijken, koperfolie wikkelen en solderen. Er is een beperkt aantal deelnemers mogelijk.

De kosten zijn € 7,50 incl. thee en materiaal.

Opgave bij cobeersma@hotmail.nl

Het goede eten

Op 8 november heeft de voorbereidingscommissie weer een kookmoment gepland voor de eetgroep. U kunt zich opgeven door uw naam te plaatsen op de lijst op het prikbord. Wat er te eten valt is iedere keer een verrassing. Vanaf 16.30 uur is er thee en om 18.00 uur schuiven we aan de altijd feestelijk gedekte tafel. Kosten € 5,00

Meelezen op donderdag

De eerstvolgende bijeenkomst is op 5 december van 14.00 tot 16.00 uur.

De maandagmiddag ouderensoos Op maandag van 13.30 -15.30 uur zijn Jan en Ria van Alphen gastheer en gastvrouw in Goede Rede voor wie gezelligheid zoekt bij een spelletje; rummikub, scrabble, kaarten enz. U bent van harte welkom!

Open kerk

Vrijdagochtend koffie met koek en contact

Elke vrijdagochtend is er tussen 9.30 -11.15 uur de mogelijkheid voor koffiedrinken en ontmoeting bij de grote tafel. Zoekt u een stiltemoment met een kaarsje of een gebed dan kan dat in de kleine kapel. Die ruimte is altijd open.



De volgende GoedeRedepost komt over **twee** weken op **1 november 2024**.

Voor het geval u geen gebruik maakt van internet liggen er altijd enkele exemplaren in de lektuurkast in de hal. Aanmelden voor de digitale GoedeRedepost kan bij: communicatie@goederede.nl

Als u zelf iets moois hebt om door te geven of een bericht om te delen dan plaatsen we dat graag!
Opsturen kan naar onderstaande e-mailadressen:

Ina Oostenbrink, inaoostenbrink47@gmail.com of goederedepost@gmail.com

Florisca van Willegen, fvanwillegen@goederede.nl

Belangrijke gegevens de volgende keer weer compleet i.v.m. de fototerugblik

Collecte opbrengsten augustus en september

datum	1e collecte Diaconie	2 ^e collecte	3 ^e collecte en koffiegeld
-------	----------------------	-------------------------	---------------------------------------

4 aug	Diaconie ZWO project	67,75	Kerk	61,95	Diaconie Vla	61,45
					Koffiebus	12,60
25 aug	Diaconie Quotum	222,80	Kerk SWK	188,25	Koffiebus	22,55
1 sept	Diaconie DOA	127,65	Miss werk	94,30	Koffiebus 31/8 en 1/9	42,75
8 sept	Diaconie VLA	75,60	Jonge Generatie	60,80	Diaconie Fietsfonds	47,05
					Koffiegeld	7,45
15 sept	Diaconie MWLA	55,60	Kerk	59,70	Koffiegeld	9,65
22 sept	Diaconie Fietsfonds	44,15	Kerk	56,50	Groot onderhoud	47,80
					Koffiegeld	5,00
29 sept	Diaconie Noodfonds	78,13	Kerk SWK	74,64	Koffiegeld	0,55

De bloemendames hebben contant € 40,00 ontvangen van Annemarie door de verkoop van kaarsen en zelfgemaakte jam bij de boekentafel. Zo kunnen zij met de aankomende feestdagen extra bloemen/groen kopen voor de bloemstukken.
Hartelijk dank voor uw bijdragen!

Kliederkerkviëring 29 september thema Vrede

Impressie van de oecumenische kliederkerk vredesviëring zondag 29 september. Uitgangspunt voor deze viëring was de tekst uit Jeremia: 'Bid tot de HEER voor de stad waarheen Ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar voorspoed en vrede, want de voorspoed van de stad is ook jullie voorspoed.' (29:7) Een opdracht voor de ballingen destijds in Babel. Maar, zo ontdekten we, ook een inspirerende aansporing voor ons vandaag om ons in te zetten om ook van Almere een stad van vrede te maken. We kijken terug op een mooie viëring, startzondag met een mooie ontmoeting tussen verschillende generaties.

