



Kerkzijn vanuit Oecumenisch Kerkcentrum Goede Rede
Protestantse en Oecumenische werkgroepen
Kerkgracht 60, Almere-Haven
4-11-2021 GoedeRedepost 25



Aan de Goede Redegangers,



Deel je eten en het zal beter smaken
Deel je blijdschap en ze zal groter worden
Deel je zorgen en ze zullen minder zwaar zijn
Deel je enthousiasme en je zult elkaar aansteken
Deel je kennis en ze zal aangevuld worden
Deel je liefde en je zult liefde krijgen
Deel je leven en je zult mens worden.

31 oktober was er de viering van het delen van de oogst. Dit was concreet gemaakt in de viering door het delen van bovenstaande woorden. Zichtbaar werd er hulp gevraagd om fruitbakjes te bezorgen bij diverse gemeenteleden die even wat meer aandacht nodig hebben.

Vieren

Op 7 november is drs. Corry Zonneberg onze voorganger. De O.T. lezing is uit de overbekende Ps. 23 'De Heer is mijn herder'. Voor de tweede lezing luisteren we naar de woorden uit lied 1002 gelezen door drie verschillende stemmen. Vanwege de corona veiligheid kunt u uw voorbede schrijven op een 'geeltje' dat daarna in het intentieboek wordt geplakt.

Laatste viering van Ton de Heer m.m.v. zijn zondagavondkoor

In deze livestreamuitzendingen is het geluidsprobleem verholpen en op 24 oktober konden we de viering met ds. Ton de Heer goed beluisteren. Het was een mooie viering, de lezing en uitleg over de worsteling van Jakob was nog niet over de houdbaarheidsdatum. Zijn zondagavondkoor luisterde de viering op met enkele liederen. Ton kreeg ten afscheid wilgentakken voor zijn toga en een bos bloemen.



Vieringen voor de komende weken aanvangstijd 10.00 uur op een rijtje. Vanaf oktober 2021 zal er ook op de tweede zondag van de maand weer een protestantse viering zijn in Goede Rede:

- **7 nov.** Protestantse viering waarin voorgaat drs. Corry Zonneberg, Almere Buiten
- **14 nov.** Protestantse viering met pastor P. van Veen uit Harderwijk
- **14 nov.** Katholieke viering in de Kapel.
- **21 nov.** Laatste zondag van het kerkelijk jaar ds. Florisca van Willegen en oec. werkgroep liturgie.

Informatie over de vieringen

- **Protestantse vieringen:** communicatiepknhaven@gmail.com of goederedepost@gmail.com of door te bellen met Ina Oostenbrink 06-40484899
- **Oecumenische vieringen:** aakstam@gmail.com of telefoon 5311385 Anja Stam.
- **Katholieke vieringen:** cockyalmere@gmail.com of telefoon 06-53371540 Cocky Lusken

Informatie over de manier van geven:

via de telefoon met Givt door de QRcode te scannen in de rode collectezak
via de collecterekening NL06 RABO 0301 0149 06 t.n.v. Geref./Herv. gem. inzake Collecterekening met bonnen te koop via: NL39 INGB 0003 9178 27 t.n.v. Coll. van beheer collectebonnenrekening. Liever geen contant geld i.v.m. de kosten van het afdragen bij de banken.

Uitgebreid staat dit ook vermeld op de website www.goederede.nl

Collectedoelen komende weken:

7 nov. Kerk in Actie /Zendingswerk Guatemala, Kerk en Voedselloket Almere

14 nov. Diaconie Fietsenfonds en Kerk

21 nov. Diaconie Hospice Almere en Samenwerkende kerken

Deze doelen rekenen op onze steun! Dank voor uw bijdrage!

OMZIEN NAAR ELKAAR

Welkom in Goede Rede

In de maand oktober mochten we welkom heten in de protestantse wijkgemeente Haven:

Fam. G van Leeuwen, Amaroqweg 17, zij woonden voordien in Veenendaal.

Mevr. W. Boot-Fase, Langshof 14 en mevr. R.M. Kremers-Ehmen, Isla Margaritastraat 35 Almere-Buiten heten we welkom als gastleden.

Gelukwensen

Op 30 oktober was het feest voor het echtpaar van Zundert, Grasmeeent 28, zij mochten vieren dat ze 40 jaar geleden getrouwd zijn. Via het pastoraat hebben zij een bos bloemen en een kaart met felicitaties ontvangen.

Hartelijk dank

Via deze weg, willen wij het pastoraat bedanken voor de kaart en de mooie bos bloemen die wij mochten ontvangen voor ons 40-jarig huwelijk.

Henk en Annemieke van Zundert-Tuiten

Ook gedacht aan de ander.

We waren zeer verrast door de bloemen die we mochten ontvangen na een viering. Het was het duwtje in de rug om weer verder te kunnen gaan in deze moeilijke periode.

Anneke Neuholt en Piet van Zaanen, Veerkade

Aandacht

Omzien naar elkaar gebeurt gelukkig ook door de contactpersonen en door gemeenteleden onderling. Wanneer er echter meer aandacht nodig of gewenst is, kan er uiteraard ook een beroep op mij worden gedaan. Neem gerust contact op als u een gesprek wenst, of iets door wilt geven. Mijn gegevens: ds. F. van Willegen-Kerkvliet, bereikbaar per telefoon: 06 1359 9841 en per mail: fvanwillegen@gmail.com. In principe ben ik op maandag en woensdag in Almere aanwezig.

Berichten uit de WKR

Op 15 november is er weer een WKR vergadering.

Gastlidmaatschap

Informatie over het gastlidmaatschap kunt u vinden op de website of in de lectuurkast in Goede Rede
Wie gastlid wil worden in Almere-Haven doet er het beste aan een mail te sturen naar de scriba van de wijkkerkenraad, Ineke Frederiks-Brandsma: scriba.pkn.almerhaven@gmail.com

Digitale Kerkbalans 2022

De voorbereidingen voor kerkbalans zijn al weer in gang gezet.

Nieuw voor Almere Haven is dat u door het kerkelijk bureau benaderd bent met de vraag om met ingang van 2022 digitaal mee te doen met kerkbalans 2022. U bent alleen benaderd als uw mailadres in de Leden Registratie LRP bekend is. Hebt u geen mail ontvangen en wilt u digitaal benaderd worden, dan kunt u zich alsnog aanmelden via het mailadres van de PGA: kerkelijkbureau@pkn-almere.nl In december krijgt u dan uitleg hoe het werkt. Voor de Kerkbalans coördinator en de lopers wordt de taak dan lichter doordat er minder post hoeft te worden verspreid.

Activiteiten Inspiratie en Motivatie

Workshop wilgentenen vlechten in Goede Rede

Op dinsdag 30 november en 7 december van 14.00-16.00 uur geeft Co een workshop vlechten met wilgentenen. U leert hoe u een krans kunt vlechten van verse wilgentenen. Wanneer u deze techniek onder de knie hebt kunt u vandaar uit ook andere figuren vlechten. Drie ronde ringen vormen bv de basis voor een bol. De kosten zijn: 3,50 Euro, inclusief thee of koffie.

Neem zelf een snoeischaar en (liefst óók) een draadtang mee.

Aanmelden graag bij: cobeersma@hotmail.com

Wekelijks Bijbellezen

Om de zondagse lezingen nog meer tot ons te laten spreken, gaan we als voorbereiding daarop elke donderdagmiddag van 15.00 - 16.30 uur in Goede Rede de lezingen doornemen. De bedoeling is dat we samen de perikopen lezen en bespreken. Wat lees je er in, wat zou ermee bedoeld zijn, welke boodschap heeft de tekst nu voor ons? We hopen dat de lezing dan nog meer gaat leven, zodat de zondagsdienst extra diepgang krijgt.

Contactpersoon: Vincent Oomen, 036 5317372, vmf.oomen@hotmail.com

De Maandagmiddag Soos

Het is weer zover! Elke maandagmiddag gaat de spelletjeskast weer van het slot. Dan kan er weer een praatje gemaakt worden en een luisterend oor gevonden worden, om te delen wat je bezig houdt. De gezelligheid viert weer hoogtij.

Neem je vrienden en/of kennissen mee, om weer een plezierige middag door te brengen. Vanaf 13.00 uur bent u welkom.

Ria en Jan van Alphen zorgen voor koffie en thee en wat lekkers.

Welkom in de kerkcentrum Goede Rede



Even tijd maken voor een ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of thee. Bij deze al lang lopende 'Open kerk' gaat het weer als van ouds vanaf 9.30 uur.

Doel is dat de kerk op de vrijdagmorgen open is om mensen te ontvangen met een kop koffie, maar ook om de mogelijkheid te bieden voor een stiltemoment in de kapel of een gesprek/gebed wanneer dat nodig is. Samen staan we garant voor hartelijke en sfeervolle morgens.

Tussen 10.00 -11.15 uur is er ook een 'pastoraal contactpersoon' aanwezig, één of twee mensen van het team dat wordt gevormd door Bert, Ben, Ursel, Youetta en Saskia.

Samen zorgen we ervoor dat iedereen hartelijk aangesproken wordt, niemand zich alleen voelt als hij of zij de kerk binnenkomt.

Diaconaat. Klimaatmars op 6 november

Deze week zijn de wereldleiders bijeen tijdens de VN Klimaatop in Glasgow om te praten over klimaatverandering. Om hen aan te sporen tot actie protesteren mensen over de hele wereld voor

een menswaardig bestaan op aarde. Ook. We willen als Protestantse Gemeente Almere ook opkomen voor de zwakkere in Gods Schepping die onder de klimaatverandering het meest lijden en ons aansluiten bij de mars in Amsterdam
Loop je ook mee? Opgeven kan bij Ineke Frederiks, h.m.frederiksbrandsma@gmail.com tel. 5314335.
Locatie en tijd worden nog bekend gemaakt.
Dit is een oproep van de Algemene Diaconie.

Herinneringswandeling Namen Blijven

Ook op 6 november is er de herinneringswandeling in het Vroege Vogelbos, Muiderweg 10 (achter Het Eksternest).
Van 18.00-19.00 uur voor kinderen en hun begeleiders
Van 19.00-21.00 uur voor andere leeftijden.

*Wat je in je hart bewaard,
raak je nooit meer kwijt.*



Protestantse lezing Heino Falcke

Graag maken wij u in het kader van het jaarthema van de PKN: 'Van U is de toekomst' en van 'Groene Kerk', attent op de Protestantse Lezing 2021 van Heino Falcke over geloof, hoop en duurzaamheid. De lezing is te vinden op de site van de landelijke kerk via: pkn.nl

GEBEDSMOMENT VOOR IEDEREEN

Het gevoel dat er van alles moet, het lijkt wel of iedereen aan je trekt. Verlangen naar stilte, gewoon rust? Kom dan op maandagavond 8 november van 19.15-19.45 uur naar de Tiny Church voor een moment van stilte en bezinning tijdens het gebed. Heb je wel gebedspunten, maar kun je niet komen. Mail de intenties dan naar: bettiewoord@planet.nl of bel 06 15332197

Expositie Toon Je Talenten

De tentoonstelling is dit jaar, net zoals de 'Goede Redegangers' zeer divers en tijdens de opening hebben we genoten met elkaar.

In de mappen die voor het grijpen liggen vindt u de beschrijving van het werk. Kijk alleen met je ogen. Er zijn geen aaibare voorwerpen om te ontdekken van welk materiaal iets is gemaakt. Voor het bestellen van natuurfoto's is het mailadres: jan.denkers@xs4all.nl

In de open kast in de hal liggen kleine werken zonder naam. Er hangt een formulier bij om in te vullen van wie het werk is, kies uit de namen van de 3 A's. Wie de meeste goede namen invult, heeft/ krijgt een prijs! Geniet en volgend jaar staat of hangt er misschien een kunstwerk van jou!!



Corona nog geen verleden tijd

In de kerkzaal staan weer 144 stoelen, dat betekent dat er voor iedereen ruimte is. Voor de kerkdiensten geeft de WKR er de voorkeur aan om de richtlijnen van de landelijke kerk PKN te volgen. Dat betekent dat we afstand houden, nog geen handen geven en handen ontsmetten. We doen daarmee een beroep op uw verantwoordelijkheid voor uzelf en voor anderen. Geeft u de voorkeur aan alleen zitten, dan geeft u aan dat de stoelen naast u bezet zijn. Ook in de ontmoetingsruimte geven en nemen we de ruimte waarbij iedereen zich veilig voelt, zodat er weer van gedachten gewisseld kan worden bij de koffie en thee. Dat geldt voor alle gebruikers van Goede Rede op alle dagen. Het dringende appel op ieders verantwoordelijkheid uit zorg voor elkaar blijft van kracht. We wachten wel met spanning af, of de persconferentie van dinsdagavond ook gevolgen heeft voor de activiteiten in Goede Rede.

GoedeRedepost

De volgende GoedeRedepost komt over twee weken op **18 november**. Afhalen van GoedeRedepost in Goede Rede is mogelijk voor gemeenteleden zonder internet op vrijdagochtend tussen 11.00 en 11.30 uur. U kunt hem ook op zondagmorgen meenemen. Er liggen altijd enkele exemplaren in de lectuurkast. Aanmelden voor GoedeRedepost kan bij: communicatiepknhaven@gmail.com
Ondertussen kunt u op de website ook teksten en beeldmateriaal ter bemoediging vinden. En vergeet niet: als u zelf iets moois hebt om door te geven of een bericht om te delen dan plaatsen we dat graag! Opsturen kan naar onderstaande e-mailadressen van Maarten of Ina.

Namens de wijkkerkenraad,

Maarten van Tricht m.vantricht54@gmail.com

Ina Oostenbrink, inaoostenbrink47@gmail.com of goederedepost@gmail.com

Ds. Florisca van Willegen, fvanwillegen@gmail.com