



Kerkzijn vanuit Oecumenisch Kerkcentrum Goede Rede
Protestantse en Oecumenische werkgroepen
Kerkgracht 60, Almere-Haven
21-10-2021 GoedeRedepost 24



Aan de Goede Redegangers,

Een gebed

Heer,

Als ik ergens naar verlang,
dan is het wel naar Uw hemel op aarde.
Het zijn zo vaak twee verschillende werelden,
deze aarde met alles wat daarop speelt
en Uw hemelse heerlijkheid.

Dank, Jezus, dat U ook mij leert bidden
om Uw hemel op aarde:

‘Uw wil geschiede, gelijk in de hemel zo ook op de aarde.

Wilt U, door Uw Geest,
dit eeuwenlang wereldwijd gebeden gebed
realiseren in en door mijn leven.

Maak mij een instrument van Uw vrede.
Leer mij te delen met wie geen deel van leven heeft,
leer mij de beker te geven aan wie niets te drinken heeft,
leer mij vast te houden wie geen hand in handen heeft,
leer mij te roepen voor wie geen stem meer heeft,
leer mij vandaag te zorgen voor wie zelfs geen morgen heeft.

Uit Petrus Scriba ds. René de Reuver



Vieren.

Op 24 oktober gaat ds. Ton de Heer voor in onze viering. Ton was jarenlang wijkpredikant in Almere Haven en daarna gevangenispredikant in Almere Binnen. Waarschijnlijk is het zijn laatste viering in Almere, Ton gaat zijn toga in de wilgen hangen. Ook aanwezig zullen zijn de leden van het koor dat voor corona om de twee weken in haven onder de bezielende leiding van Ton bij elkaar kwam. Zij zullen a.s. zondag met ons meezingen en voor ons zingen. Hans van Damme, pianist van het koor zal in overleg met de vaste organist de begeleiding overnemen. Een hartelijk welkom aan onze vroegere wijkpredikant en de leden van 'zijn' koor.

31 oktober is er een oecumenische viering, deze staat in het teken van 'delen'. Geen brood en wijn, maar er zullen fruitbakjes worden rondgebracht bij mensen van de Goede Rede gemeenschap, die aandacht verdienen. We doen dat deze keer op een gezonde manier. De lezing uit Johannes 9 zal deze zondag in drie delen worden gelezen en tussendoor horen we lied 534: 1 en een uitleg uit 'Het verhaal gaat', over ziende worden en zicht krijgen op.

We willen ook delen over de landsgrens heen en dat kan door het werk van de Interkerkelijke Stichting voor duurzame ontwikkeling in Egypte te steunen. Zij trachten kleine lokale initiatieven van de grond te krijgen. Inmiddels zijn er een kleine kliniek en een naaiatelier gerealiseerd. Daarmee is echter de armoede in de dorpen niet opgelost. Het ontbreekt nog aan teveel basisvoorzieningen. In

samenwerking met de stichting zijn 500 families voorzien van een voedselpakket en het is de wens met kerst nogmaals voedselpakketten uit te delen. Een pakket voor € 6,- bestaat uit meel, macaroni, olie, kaas, rijst en een kip. Meehelpen kan door een bedrag over te maken naar NL92 RABO 0177 4411 78 t.n.v. Interkerkelijke stichting Egypte.

Gemma Stroet, bestuurslid van de stichting zal zorgdragen dat het goed wordt besteed.

Vieringen voor de komende weken aanvangstijd 10.00 uur op een rijtje. Vanaf oktober 2021 zal er ook op de tweede zondag van de maand weer een protestantse viering zijn in Goede Rede:

- **24 okt.** Protestantse viering met ds. Ton de Heer uit Oosterzee met zang van zijn zondagavondkoor.
- **31 okt.** Oecumenische viering met de werkgroep voor liturgie.
- **7 nov.** Protestantse viering waarin voorgaat drs. Corry Zonneberg, Almere Buiten
- **14 nov.** Protestantse viering met pastor P. van Veen uit Harderwijk
- **14 nov.** Katholieke viering in de Kapel.
- **21 nov.** Laatste zondag van het kerkelijk jaar ds. Florisca van Willegen en oec. werkgroep liturgie.

Informatie over de vieringen

- **Protestantse vieringen:** communicatiepknhaven@gmail.com of goederedepost@gmail.com of door te bellen met Ina Oostenbrink 06-40484899
- **Oecumenische vieringen:** aakstam@gmail.com of telefoon 5311385 Anja Stam.
- **Katholieke vieringen:** cockyalmere@gmail.com of telefoon 06-53371540 Cocky Lusken

Informatie over de manier van geven:

via de telefoon met Givt door de QRcode te scannen in de rode collectezak

via de collecterekening NL06 RABO 0301 0149 06 t.n.v. Geref./Herv. gem. inzake Collecterekening met bonnen te koop via: NL39 INGB 0003 9178 27 t.n.v. Coll. van beheer collectebonnenrekening.

Liever geen contant geld i.v.m. de kosten van het afdragen bij de banken.

Uitgebreid staat dit ook vermeld op de website www.goederede.nl

Collectedoelen komende weken:

24 okt. Diaconie Algemeen en Kerk

31 okt. Diaconie Diaconale Opvang Almere en Samenwerkende kerken

7 nov. Kerk in Actie /Zendingswerk Guatemala, Kerk en Voedselloket Almere

14 nov. Diaconie Fietsenfonds en Kerk

21 nov. Diaconie Hospice Almere en Samenwerkende kerken

Deze doelen rekenen op onze steun! Dank voor uw bijdrage!

OMZIEN NAAR ELKAAR

Lieve kerkgangers die in de dienst van 10 oktober aanwezig waren.

Blij verrast waren we dat Annemarie en later ook nog Alie ons de bloemen van de dienst kwamen brengen. Soms kan het in het leven wat tegen zitten en dan ben je blij dat er zoveel mensen even in gedachten bij je zijn, we voelden ons verbonden met jullie.

Heel, heel hartelijk dank daarvoor.

Nel Steenstra en Janna Lefering

Omzien naar elkaar gebeurt gelukkig ook door de contactpersonen en door gemeenteleden onderling. Wanneer er echter meer aandacht nodig of gewenst is, kan er uiteraard ook een beroep op mij worden gedaan. Neem gerust contact op als u een gesprek wenst, of iets door wilt geven. Mijn gegevens: ds. F. van Willegen-Kerkvliet, bereikbaar per telefoon: 06 1359 9841 en per mail: fvanwillegen@gmail.com. In principe ben ik op maandag en woensdag in Almere aanwezig.

Preek teruglezen

Binnenkort wordt het mogelijk om de preken van Florisca via de website terug te lezen. Voor wie het gemist heeft, maar graag bij de dienst had willen zijn. Of voor wie het gewoon rustig op zijn gemak nog eens na wil lezen. De preek zal na de viering in de loop van de week als PDF op de website worden gezet en enkele weken beschikbaar blijven. Ook de preken van afgelopen 3 en 17 oktober zullen nog na te lezen zijn.

Almere Deze Week

Almere Deze Week besteedde middels een interview aandacht aan onze nieuwe dominee. Zie Bijlage. Een mooi positief artikel, met bij deze toch alvast een kleine rectificatie: er is geprobeerd uit te leggen hoe het zat met protestantse-, r.k.- en oecumenische vieringen, maar dat blijkt als je niet tot de 'in-crowd' behoort toch best ingewikkeld.

Diaconaat. Klimaatmars op 6 november

Begin november komen wereldleiders bijeen tijdens de VN Klimaattop in Glasgow om te praten over klimaatverandering. Om hen aan te sporen tot actie gaan mensen over de hele wereld protesteren voor een menswaardig bestaan op aarde. Ook in Amsterdam. We willen als Protestantse Gemeente Almere ook opkomen voor de zwakkere in Gods Schepping die onder de klimaatverandering het meest lijden en ons aansluiten bij de mars.

Loop je ook mee? Opgeven kan bij Ineke Frederiks, h.m.frederiksbrandsma@gmail.com tel. 5314335. Locatie en tijd worden nog bekend gemaakt.

Dit is een oproep van de Algemene Diaconie.

Berichten uit de WKR

WKR vergadering maandag 18-10-2021

In de afgelopen week zijn er binnen onze geloofsgemeenschap zorgen geuit over de situatie en samenstelling van de beheercommissie. Daar is afgelopen maandag zeer uitgebreid over gesproken in de wijkkerkenraad. Daarbij is ook de volste waardering uitgesproken voor de beheercommissie en alle vrijwilligers die meewerken aan onderhoud en exploitatie van ons mooie kerkcentrum. We mogen trots zijn op wat er allemaal gebeurt en hoe iedereen een steentje bijdraagt!

De zorgen zijn mede ontstaan doordat er een nieuwe situatie ontstaat nu de parochie vertrokken is uit onze kerkcentra in Almere, maar nog wel mede-eigenaar is van de gebouwen. Dat creëert veel onduidelijkheid, ook omdat de afrondende gesprekken met de parochie langzaam verlopen. De kerkenraad vindt het belangrijk dat de parochianen zich welkom blijven voelen in onze gemeenschap en ook volop kunnen bijdragen aan al onze activiteiten.

Leden van de kerkenraad zijn in constructief gesprek met de beheercommissie van Goede Rede en met het college van kerkrentmeesters en de algemene kerkenraad van de PGA, om de ontstane zorgen weg te nemen en duidelijkheid te verschaffen.

Gastlidmaatschap

Informatie over het gastlidmaatschap kunt u vinden op de website of in de lectuurkast in Goede Rede. Wie gastlid wil worden in Almere-Haven doet er het beste aan een mail te sturen naar de scriba van de wijkkerkenraad, Ineke Frederiks-Brandsma: scriba.pkn.almerehaven@gmail.com

Livestream

In de livestreamuitzendingen lopen we nog aan tegen een geluidsprobleem. Het was als schoenen die kraken, als het volledige bedrag nog niet is betaald. Begrijpelijk dat u zich afvraagt of het geld wel juist terechtkomt. Zondag wordt de viering weer uitgezonden, we hopen dat de kinderziekten dan verholpen zijn.

Kerkbalans 2022

De voorbereidingen daarvan zijn al weer in gang gezet.

Nieuw voor Almere Haven is dat u een mail krijgt van het kerkelijk bureau met de vraag om mee te doen met de digitale wijze van geven. U krijgt daarover begin november uitleg en een uitnodiging om u aan te melden. Alleen als uw emailadres bekend is bij kerkelijkbureau@pkn-almere.nl zult u worden benaderd.

Activiteiten Inspiratie en Motivatie

Wekelijks Bijbellezen

Om de zondagse lezingen nog meer tot ons te laten spreken, gaan we als voorbereiding daarop elke donderdagmiddag van 15.00 - 16.30 uur in Goede Rede de lezingen doornemen. De bedoeling is dat we samen de perikopen lezen en bespreken. Wat lees je er in, wat zou ermee bedoeld zijn, welke boodschap heeft de tekst nu voor ons? We hopen dat de lezing dan nog meer gaat leven, zodat de zondagsdienst extra diepgang krijgt.

Contactpersoon: Vincent Oomen, 036 5317372, vfm.oomen@hotmail.com

Workshops Tiffany

De 'Verbonden door Koperband' groep organiseert dit jaar voor het eerst workshops. Bij Tiffany worden vormen van glas met koperfolie aan elkaar gesoldeerd, dit levert o.a. leuke hangers op. Op 26/10, 2/11 en 9/11 gaan we kleine werkstukjes maken: vlinder, bloem, vogeltje. De inschrijving was geopend op de Toon-Je-Talenten dag en de belangstelling was zó groot dat de workshops al helemaal volgeboekt zijn. We zullen in de toekomst deze workshop dus zéker herhalen.

Co Oomen-Beersma



OPEN KERK

WELKOM IN KERKCENTRUM GOEDE REDE!
MAAK EVEN TIJD VOOR EEN ONTMOETING
ONDER HET GENOT VAN EEN KOP KOFFIE & THEE.

Ook de kapel is voor bezinning | stilte | gebed

GOEDE REDE, KERKGRACHT 60
VRIJDAGMORGEN | 09:30-11:15u

DIT INITIATIEF WORDT GEDRAGEN DOOR DE SAMENWERKENDE KERKEN IN HAVEN!

Welkom in de kerkcentrum Goede Rede

Even tijd maken voor een ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of thee. Bij deze al lang lopende 'Open kerk' gaat het weer als van ouds. In corona tijd is 'Kerk is open' ontstaan om te voorzien in de behoefte van een luisterend oor, een moment van 'vrede' door stilte, gebed, een kaarsje aansteken of een korte ontmoeting? Daarvoor konden men terecht bij de gastvrije duo's van de protestantse geloofsgemeenschap en Hart van Haven die bij toerbeurt aanwezig waren van 10.00 tot 10.30 uur.

Er is overleg geweest tussen beide groepen en vanaf nu gaan 'Kerk is open' en 'Open Kerk' door onder de vertrouwde naam '**Open kerk**', een oecumenische activiteit waarin ook Hart voor Haven mee doet.

Doel is dat de kerk op de vrijdagmorgen open is om mensen te ontvangen met een kop koffie, maar ook om de mogelijkheid te bieden voor een stiltemoment in de kapel of een gesprek/gebed wanneer dat nodig is. Samen staan we garant voor hartelijke en sfeervolle morgens.

Elly zal samen met de huidige vrijwilligers die ze hiervoor heeft, zorgen dat er koffie/thee is.

Zij zorgt er ook voor dat de deuren voor en achter open gaan, zodat iedereen binnen kan komen.

Vanaf 09.30 uur zijn we 'officieel' open.

Tussen 10.00 -11.15 uur is er ook een 'pastoraal contactpersoon' aanwezig, één of twee mensen van het team dat wordt gevormd door Bert, Ben, Ursel, Youetta en Saskia.

Samen zorgen we ervoor dat iedereen hartelijk aangesproken wordt, niemand zich alleen voelt als hij of zij de kerk binnenkomt.

Toon Je Talenten

Stap over de drempel en zie het scala van huisvlijt. Er is een zeer gevarieerde tentoonstelling opgesteld door de commissie: Alie van Heijningen, Janna Lefering, Anja Stam, Ambro Schroten. Hulde voor de fraaie opstelling, de moeite waard om te gaan kijken. Fotokaarten, een prekenverzameling en andere kleine dingen zijn zelfs voor een gering bedrag te koop. De opbrengst gaat naar een goed doel in Goede Rede.

Komt de musical terug?

Weet u het nog? De muzikale stukken die werden ingestudeerd en uitgevoerd? Jesus Christ Superstar, Jakob, de Mattheüs Passie, Kerstatorium De appelbloesem van M. de Bruijne, Mozes, Esther, Kerstatorium ' De Verhalen' van M. Steehouder, met een herhaling in 2015. En de laatste in november 2017 'Bijbelse musicals in Concert' ter gelegenheid van 40 jaar Goede Rede.

2021 willen we weer beginnen!

Vanuit de Werkgroep Inspiratie/Motivatatie willen we nu beginnen met de Cantate: Een taal van liefde.



Dit is een bezinning op taal, midden in een maatschappelijk debat dat steeds harder wordt. Er klinkt sinds het begin: het scheppingswoord, de woorden waarmee wij onze wereld benoemen. De Cantate vraagt om een zegenende taal: een taal waarin mensen elkaar waarderen. Het geheel bestaat uit twaalf gezangen zowel 1 stemmig als 4 stemmig.

De teksten zijn van Michaël Steehouder en de muziek is van Chris van Bruggen en Peter Rippen.

We willen na de herfstvakantie repeteren op vrijdagavond in Goede Rede Almere-Haven in december zijn er géén repetities.

De uitvoering is in maart of april 2022.

Wie wil meedoen, kan zich aanmelden via de mail bij: rkremers@solcon.nl graag vermelden als onderwerp: CANTATE projectkoor en doorgeven of u sopraan, alt, tenor of bas zingt.

Met vriendelijke groet, Rita Kremers, mede namens de werkgroep Inspiratie/Motivatatie

Corona nog geen verleden tijd

In de kerkzaal staan weer 144 stoelen, dat betekent dat er voor iedereen ruimte is. Voor de kerkdiensten geeft de WKR er de voorkeur aan om de richtlijnen van de landelijke kerk PKN te volgen. Dat betekent dat we afstand houden, nog geen handen geven en handen ontsmetten. We doen daarmee een beroep op uw verantwoordelijkheid voor uzelf en voor anderen. Geeft u de voorkeur aan alleen zitten, dan geeft u aan dat de stoelen naast u bezet zijn. Ook in de ontmoetingsruimte geven en nemen we de ruimte waarbij iedereen zich veilig voelt, zodat er weer van gedachten gewisseld kan worden bij de koffie en thee. Dat geldt voor alle gebruikers van Goede Rede op alle dagen. Het dringende appel op ieders verantwoordelijkheid uit zorg voor elkaar blijft van kracht.

GoedeRedepost

De volgende GoedeRedepost komt over twee weken op **4 november**. Afhalen van GoedeRedepost in Goede Rede is mogelijk voor gemeenteleden zonder internet op vrijdagochtend tussen 11.00 en 11.30 uur. U kunt hem ook op zondagmorgen meenemen. Er liggen altijd enkele exemplaren in de lektuurkast. Hebt u wel een computer, smartphone of tablet, maar krijgt u GoedeRedepost nog niet

in uw mailbox, geef dan uw mailadres door aan Anneke van Hemert, onze communicatiemedewerker: communicatiepknhaven@gmail.com
Ondertussen kunt u op de website ook teksten en beeldmateriaal ter bemoediging vinden.
En vergeet niet: als u zelf iets moois hebt om door te geven of een bericht om te delen dan plaatsen we dat graag! Opsturen kan naar onderstaande e-mailadressen van Maarten of Ina.

Namens de wijkkerkenraad,

Maarten van Tricht m.vantricht54@gmail.com

Ina Oostenbrink, inaoostenbrink47@gmail.com of goederedepost@gmail.com

Ds. Florisca van Willegen, fvanwillegen@gmail.com

Bijlage interview Florisca uit Almere deze Week

HAVEN – Florisca van Willegen is sinds half september de nieuwe dominee van de Goede Rede. Zij is de opvolger van dominee Tonnis Buurma op die met emeritaat is gegaan. Van Willegen is zondag 3 oktober tijdens een feestelijke viering aan de kerk verbonden.

Door Robert Mienstra

“Toen gaf een andere dominee, Riek van Haeringen (tot dan interim in Goede Rede) mij de zegen met handoplegging waarmee mij het goede van God werd toegewenst”, vertelt Van Willegen. “Mooi was dat ook enkele gemeenteleden aan de zegening meededen, een mooi gebaar van verbondenheid.”

Openheid

De nieuwe dominee wil werken vanuit de tradities van de kerk. “We voeden ons als geloofsgemeenschap met de verhalen uit de Bijbel, dat is onze bron. Maar altijd met een open blik naar de samenleving. Zodat er verbinding blijft tussen wat we geloven en hoe we leven. Ik zie het als mijn taak om bij alles wat we doen en organiseren steeds terug te gaan tot die bron. Tot wat ons bezielt en inspireert.”

De openheid van de Goede Rede komt bijvoorbeeld terug in de ‘open kerk’, sinds de coronapandemie een gezamenlijke activiteit met Hart voor Haven. “Op vrijdagochtend van 9.30 uur tot 11.15 is de kerk open voor mensen die een kopje koffie of thee willen drinken, die een kaarsje willen branden en daarbij is het mogelijk dat ze ook hun verhaal kwijt kunnen”, vertelt de dominee. “Er zijn altijd vrijwilligers aanwezig die dit begeleiden en die een luisterend oor hebben.”

Taak gebouw

Goede Rede is meer dan een gebedshuis. Er worden tal van klassieke concerten georganiseerd vanuit Goede Rede Concerten en andere culturele bijeenkomsten. “Het is mooi dat het gebouw zo meerdere relevante functies kan vervullen”, zegt Van Willegen. “Het is een huis van samenkomst en ontmoeting.”

Diensten

Op zondag zijn de kerkdiensten. Uiteraard die van de Protestantse kerk Nederland, waar Van Willegen toebehoort. Voorheen waren het louter oecumenische diensten, maar nu de katholieken een eigen gebouw hebben in de Bonifatiuskerk, is er eens per maand een oecumenische dienst. Ook veel protestanten wilden de oecumenische dienst behouden. “Ook een aantal katholieken wilden die graag behouden”, zegt van Willegen. “Daarnaast zijn er op zondag ook diensten van Hart van Haven, de Doopsgezinde gemeente en de Vietnamese kerk.”

Kinderkerk

Als Van Willegen naar de toekomst kijkt, wil ze graag een gemeenschap zijn waarin ook de jongere generaties zich thuis voelen. “Haven vergrijst, dat merken we ook in de kerk. Maar, er melden zich ook af en toe jonge gezinnen uit nieuwe wijken als Nobelhorst en Almere Hout. Ik wil graag met de jonge ouders in gesprek komen over hoe zij de kerk zien en hoe de geloofsgemeenschap hen kan ondersteunen, ook bij het overdragen van het geloof en de bijbelverhalen. Het zou mooi zijn als we weer met enige regelmaat activiteiten voor kinderen en jonge mensen zouden kunnen organiseren”.